

Bijbelstudie Gezondheid en Genezing



Jesus Saves, Heals and Delivers

door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

INHOUDSOPGAVE

1. GEZONDHEID, GENEZING EN JOUW HARDNEKKIGE NEKHAREN
2. BIJBELTEKSTEN OVER GENEZING
3. DOOR JEZUS' STRIEMEN ZIJN WIJ GENEZEN
4. GELOOF EN ONGELOOF
5. ALLEEN JEZUS EN DE APOSTELN KONDEN GENEZEN, TOCH?
6. WAAROM LEED JOB?
7. PAULUS' DOORN IN HET VLEES
8. PAULUS' OOGZIEKTE?
9. VERHEERLIJKT ZIEKTE GOD?
10. SPREEK TEGEN DE BERG!
11. WIN DE STRIJD OM JE GEDACHTEN!
12. AVONDMAAL
13. GENEZING EN GEZONDHEID - EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

1. GEZONDHEID, GENEZING EN JOUW HARDNEKKIGE NEKHAREN

Wanneer we over gezondheid en genezing spreken, gaan de nekharen van veel (oprechte!) Christenen recht overeind staan! Omstandigheden worden tot norm verheven en men zoekt driftig in de Bijbel of er toch niet ergens een tekst staat waaruit blijkt dat genezing niet voor iedereen weggelegd is. Hoe vaak zegt men dat genezing voor "straks" in de hemel is, maar, ik voorspel je: in de hemel heeft niemand meer genezing nodig en voor die voorspelling hoeft men geen profeet te zijn!

Voor gezondheid en genezing zouden we ons tot de Bijbel moeten beperken, waarbij we natuurlijk niet moeten weglopen voor menselijk leed. En juist daarom wil ik een Bijbeltekst noemen die zeer duidelijk Gods wil voor ons verwoordt. Het is geschreven door de discipel van wie Jezus hield, de discipel die ooggetuige was toen Jezus rondging en allen genas die naar Hem toe kwamen, de discipel die aan Jezus' boezem leunde en de hartslag van Zijn liefde kende:

In **3 Johannes 1** lezen we:

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

Wat zegt deze tekst ons? Johannes schreef aan de geliefde Gajus, een gelovige. Johannes wist dat het met de ziel van Gajus al goed zat. Gajus was immers een gelovige en hoefde niet meer te vrezen voor Gods oordeel.

Als jij dus Jezus in je hart hebt uitgenodigd om jouw God en Verlosser te zijn, dan heb je het geschenk van het eeuwige leven ontvangen en kun je er zeker van zijn dat de hemel je bestemming is (**Romeinen 10:9-11**). Met welke uitdagingen je ook van buitenaf te maken krijgt, je ziel en geest, die eeuwig zijn, zijn gered!

Maar het was niet genoeg voor Johannes om te weten dat de ziel van Gajus gered was. Johannes bad dat het Gajus ook "in alles goed zou gaan en dat hij gezond was". Met andere woorden, je kunt bidden dat je fysieke lichaam gezond is, net zoals je ziel en geest gezond zijn in Christus.

Je kunt er dus zeker van zijn dat het Gods wil is dat je gezond bent, omdat de Bijbel dit zegt! En omdat het Zijn wil is dat jij "gezond" bent, moet jij je niet laten leiden door menselijke tradities of de mening van mensen die zeggen dat het soms Zijn wil is dat je ziek bent, of dat je moet wachten op je genezing, of dat de genezing pas in de hemel plaats vindt.

Laat de leer, visies en theorieën van mensen jou er niet toe brengen of te misleiden in de leugen te geloven dat God misschien wel wil dat jij de ziekte in jouw lichaam doorstaat, zodat je kunt leren Hem meer te vertrouwen of dat je in geduld of geloof kunt groeien. Door wat Jezus op Golgotha deed, kunnen we er zeker van zijn dat ziekte nooit van God komt. Genezing is een "done deal"!

I.p.v. te redeneren, te discussiëren of zelfs Bijbelteksten te misbruiken, beperk je tot de krachtige Waarheid, maar ook eenvoud van de Bijbel en belijd je: "Jezus houdt van mij, dit weet ik, want de Bijbel zegt het mij. Op dezelfde manier weet ik dat Jezus wil dat we wandelen in Zijn gezondheid, want de Bijbel zegt het mij."

Verlossing is het grootste wonder, verlossing van jouw zonden en ellende. Direct daarbij hoort ook genezing. Wil jij volkomen verlost en genezen zijn? Aanvaard dan Jezus Christus als jouw God, Verlosser, jouw Schepper en Geneesheer!

2. BIJBELTEKSTEN OVER GENEZING

Ziekte, genezing en geloof... hebben ze iets met elkaar te maken? In veel kerken wordt er niet over gesproken. Maar wat zegt de Bijbel erover? Een kleine greep uit het enorme aantal teksten m.b.t. genezing. We leggen de teksten niet uit, ze spreken voor zich!

Deuteronomium 7

De HEERE zal alle ziekte van u weren

Exodus 15

Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Handelingen 3

Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!

Handelingen 5

En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk;

zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen.

Handelingen 9

Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.

En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op.

Handelingen 19

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.

Handelingen 28

En het gebeurde dat de vader van Publius, door koorts en buikloop bevangen, op bed lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe en zij werden genezen.

want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

Jakobus 5

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.

Jeremia 17

Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden

Jesaja 53

door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

3 Johannes 1

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

2 Koningen 20

Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken;

1 Korinthe 12

en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;

Lukas 7

Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke dienaar gezond.

Lukas 9

Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken.

Lukas 10

En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.

Lukas 13

En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken?

Markus 5

Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeïngen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was.

Markus 6

En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.

Markus 10

En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.

Markus 16

op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Mattheüs 8

En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid.

Mattheüs 10

Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Mattheüs 21

En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen.

1 Petrus 2

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Psalmen 103

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,

Psalmen 107

Hij zond Zijn woord uit, genas hen

Spreuken 4

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing

voor heel hun vlees.

Spreuken 17

Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

3. DOOR JEZUS' STRIEMEN ZIJN WIJ GENEZEN

Jesaja 53

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Eén van de grootste punten van kritiek op de film "The Passion Of The Christ", met Mel Gibson, was dat deze te gewelddadig was, vooral het deel waar Jezus werd afgeslacht. Als we de Bijbel lezen, weten we dat het niet gewelddadig genoeg was! In bijvoorbeeld **Jesaja 52** lezen we:

zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders

In de film zag het gezicht van de acteur, die Jezus speelde, er best nog wel aardig uit. In werkelijkheid had Jezus geen glorie of gestalte meer, toen Hij aan het kruis hing. **Jesaja 53** bevestigt dit:

Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

Jezus werd geslagen tot Zijn gezicht compleet kapot en onherkenbaar was. Nooit is iemand zo geslagen. In de film was slechts een klein deel van Zijn botten zichtbaar. In **Psalmen 22** lezen we:

Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.

Alle botten van Jezus waren zichtbaar. Zo is Hij gemarteld en geslagen. Tijdens Zijn marteling dacht Jezus aan jou en mij. Hij onderging niet slechts de zweepslagen op Zijn vleesloze rug, Hij onderging ook onze kwalen en ziekten, zoals we in **Jesaja 53** kunnen lezen:

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.

Jezus ontving de straf! Wij ontvangen genezing:



De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Genezing is dus ons recht, omdat Jezus de prijs al betaald heeft voor onze genezing. Als satan zegt: "Je kunt niet worden genezen", antwoord dan eenvoudig: "Jezus heeft voor mijn genezing betaald. Ziekte heeft niet het recht om in mijn lichaam te zijn. Ik ben genezen in Jezus' Naam!"

Elke vloek van ziekte (tegenwoordig erfelijke aandoening genoemd) viel op Jezus. Hij droeg alles. De prijs is betaald!

4. GELOOF EN ONGELOOF

Genezing is een deel van het verzoeningswerk van Jezus Christus. Daarom is het niet slechts een mogelijkheid, maar een volbrachte zaak. Er zijn mensen die de doorn in het vlees van Paulus gebruiken om te beweren dat het Gods wil zou zijn dat we ziek zijn, en dat God het zou gebruiken om iets goeds in ons leven te bewerken. Echter, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat deze doorn een engel (= boodschapper) van satan is, dus niet van God! Satan misleidt mensen door ze te laten geloven dat het Gods wil is dat mensen ziek zijn, en dat het ziek zijn een doel in heeft, en dat God het om een of andere reden gebruikt. Dan is het niet mogelijk werkelijk weerstand te bieden, zoals **Jakobus 4:7** ons leert:

Onderwerpt u dus aan God en weerstaat de duivel en hij zal van u wegvlugten



Als het Gods wil is om te genezen, als Hij dus niet degene is die ziekte op ons legt, hoe komt het dan dat niet iedereen genezen wordt? Toen Jezus hier op aarde was, werd ieder persoon die Hem toestond hem te bedienen genezen. En Jezus is niet veranderd. **Hebreeën 13:8**:

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid

De mens is veranderd! Wij vertegenwoordigen Jezus niet op de manier zoals Hij dat van ons vraagt! Het is dus niet God die de zieken tegenwoordig niet geneest, maar het zijn Zijn volgelingen die het niet doen. Er zijn mensen die beweren dat wonderbaarlijke genezingen (ook) van de duivel kunnen zijn. Maar dit is slechts een uitvlucht en een zelfrechtvaardiging voor eigen machteloosheid. Het is een manier om zichzelf recht te praten en diegenen te veroordelen die het voorbeeld volgen van Jezus Christus! En eigenlijk geeft de Bijbel al antwoord op de vraag "waarom niet iedereen geneest" in **Mattheüs 17**:

Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?

Jezus beantwoordt deze vraag en Zijn antwoord is keihard:

En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.

Veel mensen zullen kritiek hebben op de leer dat het Gods wil is om ieder individueel persoon te genezen. Geloven we God echt? Veel mensen functioneren helaas in ongelof. Hoe reageerde Jezus? Toen Jezus merkte dat de discipelen dit niet af konden handelen, antwoordde Hij:

O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier

Zou Jezus op ons tegenwoordig met "meer begrip" reageren? Is Jezus veranderd en wil Hij nu niet meer dat wij genezing aan mensen bedienen? Absoluut niet! Wij schieten tekort en helaas geneest niet iedereen. Iedereen heeft wel zijn of haar verhaal. Dierbaren zijn doodziek, genezen niet en sterven soms zelfs. En daar moeten wij (Christenen) gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor aanvaarden. Er is een schuldvraag, maar wiens schuld het is, is niet altijd duidelijk. Christenen zullen zich geestelijk blijven ontwikkelen, maar feit is dat het Gods wil voor mensen is dat mensen zouden en zullen genezen!

Tegenwoordig, als mensen naar de kerk komen en ze hebben een financieel probleem dan stuurt de kerk ze naar de bank voor een lening. Als mensen depressief of ontmoedigd zijn, krijgen ze een pilletje. Met andere woorden: de kerk heeft in feite de autoriteit en verantwoordelijkheid afgezworen. Jezus was helemaal niet tevreden dat de discipelen een genezing niet tot stand konden brengen. En zo is Jezus tegenwoordig ook niet tevreden dat Zijn discipelen niet alle zieken genezen. Het is Gods wil dat ieder individueel persoon geneest, iedere keer. En de reden dat het niet gebeurt is niet omdat God in gebreke blijft, maar dat Zijn vertegenwoordigers niet functioneren in de volheid van wat Hij heeft verworven!

Soms kwam er iemand naar Jezus, zoals de vrouw in **Markus 5**:

Als ik maar de zoom van Zijn kleed aanraak zal ik genezen zijn

En zij raakte Zijn kleed aan. Het geloof was er en deze vrouw werd genezen. En Jezus sprak tot deze vrouw:

Uw geloof heeft u genezen

Dát is een sterk geloof. Dat is een geloof dat zich uitstrekt en grijpt wat God beschikbaar heeft gemaakt!

Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twifelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt

Ofwel: spreken en niet twifelen in je hart!

Wat te doen bij ongelooft?

Ook nu geeft de Bijbel weer een antwoord! Bijvoorbeeld in **Markus 9** lezen we dat een man met zijn zieke zoon naar Jezus komt:

Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft

Echter, de man twijfelde, zoals velen kunnen en zullen twifelen. Toch maakte Jezus de man duidelijk dat alle dingen mogelijk zijn, zoals die ook voor ons mogelijk zijn:

En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft

Jezus beweerde dus niet dat als iemand gelooft er geen ongelooft kan zijn. Ervaar je ongelooft? Ervaar je twijfel? Bid dezelfde woorden die de man sprak:

En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp

Het is belangrijk dat geloof niet wordt tegengewerkt door ongelof. Zelfs een klein geloof als een mosterdzaadje is genoeg om de berg te verzetten. God komt ons ongelof te hulp! De sleutel is dus niet "hoe ontwikkelen wij dit enorme sterke geloof", maar de sleutel is "leren hoe we het ongelof in ons leven kunnen verminderen". Slechts weinig Christenen hebben dit denkbeeld. We hebben helemaal niet een enorm geloof nodig. We hebben puur geloof nodig, dat niet door alle andere dingen wordt tegengewerkt. Er zijn verschillende soorten ongelof:

1. Ongelof uit onwetendheid (sommigen lezen de Bijbel niet meer).
2. Ongelof door verkeerd onderwijs, verkeerde leer. Het is veel moeilijker om ongelof te overwinnen dat voortkomt uit verkeerde leer dan ongelof dat voortkomt uit onwetendheid. Want je moet éérst de verkeerde leer weerleggen en dan de Waarheid onderwijzen. Het tegengif is de waarheid van Gods Woord!

5. ALLEEN JEZUS EN DE APOSTELN KONDEN GENEZEN, TOCH?

Soms wordt beweerd dat de gave van genezingen (en de andere gaven) slechts in de eerste eeuw plaatsvonden. Na Handelingen zouden deze gaven niet meer aanwezig zijn. Dat dit een hardnekkig misverstand is, dat helaas in sommige kerken wordt onderwezen, zullen we aan de hand van enkele knellende vragen aantonen. We weten dat dit artikel boze reacties en vragen zal oproepen. Bijvoorbeeld: "waarom geneest niet iedereen?" Deze vraag beantwoorden we uitgebreid in een ander artikel. Het is niet de bedoeling mensen boos te maken en daarom vragen we jou dit artikel met een open hart te lezen, los van je tradities en/of hetgeen je geleerd hebt. We baseren ons op Gods Woord!

In sommige kerken wordt beweerd dat alleen Jezus en de apostelen genazen. Klopt dat?

De Bijbel is duidelijk. De tekenen en wonderen zijn niet voorbehouden aan de apostelen, zie bijvoorbeeld **Handelingen 6 en 8**:

En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest...

En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed.

Opvallend in de bediening van Filippus (onder de Samaritanen) is dat pas later de apostelen kwamen om de Samaritanen de handen op te leggen. Ofwel: Filippus handelde niet als apostel, toen hij tekenen en wonderen deed!

Dan gaan we naar **Galaten 3** waar we wederom bij Paulus uitkomen:

Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of

uit de prediking des geloofs?

God geeft Zijn Geest aan de Galaten (niet aan de apostelen!) en doet wonderen onder hen, terwijl Hij niet fysiek aanwezig is! Ofwel: het doen van wonderen is niet beperkt gebleven tot de bediening van de apostelen in de vroege kerk.



In de Bijbel lezen we dat de geestelijke gaven teniet gedaan worden, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13. Klopt dat?

In **1 Korinthe 13** lezen we in vers 8 inderdaad:

De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

De gaven zullen inderdaad teniet gedaan worden. De vraag is waarom en wanneer? Eerst waarom: het antwoord lezen we in vers 9 van hetzelfde hoofdstuk:

Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele.

Iedere volgeling van Jezus is onvolkomen. Profetieën zijn niet volkomen, onze kennis is niet volkomen en ook wordt niet iedereen genezen, in de Bijbel niet, nu ook niet, door onze onvolkomenheid! De gaven zullen dus ooit teniet gedaan worden, wanneer ze niet meer nodig zijn, en daarmee komen we bij de tweede vraag; wanneer? In vers 10 wordt de vraag beantwoord:

maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.

Ofwel wanneer Christus wederkomt!

De volhouders zullen beweren dat het volmaakte er is, we hebben immers de Bijbel, we zijn geen kinderen meer, maar volwassen. In vers 11 lezen we immers:

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, ... maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

Hieruit zou je kunnen denken dat het kinderlijke slaat op vers 8. Echter, vers 12 weerlegt het direct:

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Paulus bevestigt dus dat hij ten eerste een man geworden is, waarin hij bevestigt dat hij ten dele kent, maar dat hij "dan" volkomen zal kennen, zoals hij gekend is. Hiermee bevestigt hij dat het volmaakte er nog niet is. Ofwel de gaven van de Geest zijn wel degelijk aanwezig! Dank God! Wanneer het einde gekomen is, zullen de gaven teniet gedaan worden.

Jezus en Zijn volgelingen genazen toch iedereen? Nu geneest niet iedereen. Bevestigt dat niet dat de gaven er niet meer zijn?

Hier is sprake van een hardnekkige denkfout! Inderdaad gebruiken mensen het feit dat Jezus iedereen genas als argument dat de gaven niet meer aanwezig zijn. Ga maar eens naar een gemiddelde genezingsdienst! Niet iedereen geneest! Inderdaad: Jezus genas iedereen! Maar hoe zat en zit het met Zijn volgelingen? Uit bijvoorbeeld **Mattheüs 17** blijkt dat de volgelingen van Jezus helemaal niet altijd succesvol waren:

Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek... En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. ...En Jezus bestrafte hem (de demon), en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen.

Conclusie: Jezus genas en geneest iedereen!

Zijn gebedsgenezers geen oplichters?

Goede en veel gestelde vraag! Laten we eerst de Bijbel erop naslaan. In **Handelingen 6** lezen we dat Stefanus wonderen deed onder hele gewone mensen. We gaan ervan uit dat velen genazen:

En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

Later in Handelingen maakten enkelingen ruzie met Stefanus. Ze begrepen niet waarom deze Stefanus wonderen deed. Waarschijnlijk konden ze het ook niet aanzien dat "het volk" naar Stefanus luisterde (**Handelingen 8**):

En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed.

De geleerden waren afgunstig, ze verdroegen Stefanus' wijsheid niet: "Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan." en daarom juttten zij het volk

op en bedachten ze een list om Stefanus aan te klagen:

En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de Raad. En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet.

Zelfs Jezus werd door religieuzen beschuldigd! In **Mattheüs 12** genas Jezus een blinde jongen die niet kon spreken:

Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien.

En ook nu waren het de religieuzen die Hem beschuldigden van duivelswerk:

Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.

We weten dat satan de aanvoerder van de demonen is. Jezus werd dus een werktuig van satan genoemd! Het antwoord was duidelijk en hard:

En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden? Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden.

Ook nu zien we dienaren van God beschuldigd worden van duivelswerk. Jezus waarschuwt:

En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende."

Hoe zit het dan met de woorden uit **Mattheüs 7**?

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Zijn het daarom geen oplichters? In de eerste plaats lezen we in **Mattheüs 7** dat velen zeggen dat ze van alles gedaan hebben. De vraag is ook of ze het werkelijk gedaan hebben. Dat lezen we nergens. En natuurlijk zijn er ook oplichters, die beweren bovennatuurlijk te genezen (misschien zijn er zelfs mensen "genezen"?!) en/of geld vragen. Helaas worden de geestelijke gaven ook misbruikt, omdat sommigen hoogmoedig zijn of worden of uit zijn op persoonlijk gewin. Jezus is daar duidelijk over!

SAMENGEVAT

Tekenen en wonderen zijn gegeven tot zegen van de kerk en voor de verspreiding van het Evangelie. Jezus Zelf zegt in **Johannes 20** dat er een verband is tussen Zijn eigen bediening en de bediening van de kerk: *"gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden."* **Lukas 9** geldt voor de volgelingen van Jezus:

En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de zieken gezond te maken.

Moeten wij wel in Zijn Naam het Evangelie verkondigen, maar het tweede deel van deze opdracht negeren? Het is beide of geen van beide!

In **Lukas 10** wordt het bevestigd, als Hij zeventig mannen uitzendt (dus niet alleen de apostelen en discipelen!!!):

En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt. En geneest de zieken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

Weer de vraag: moeten wij het Koninkrijk Gods verkondigen? De zieken moeten we maar laten liggen?? Zondermeer is aangetoond dat de prediking van het Koninkrijk (evangelisatie) nauw verbonden is met de bediening van genezing!

Hoe lang moeten we het Evangelie verkondigen? Dat lezen we in **Mattheüs 24**:

En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen

Tot het einde! En, aangezien aangetoond is dat de prediking van het Koninkrijk (evangelisatie) nauw verbonden is met de bediening van genezing, kunnen we er niet omheen dat de genadegaven (van de Heilige Geest) nu ook nog verstrekt worden! De praktijk bewijst het! Immers, hetzelfde Evangelie van het Koninkrijk dat Jezus predikte, moet verkondigd worden tot het einde!

En het is volkomen logisch dat wij de verkondiging van dat Koninkrijk op dezelfde wijze doen als Jezus dit gedaan heeft, behalve wanneer Hij duidelijk heeft gezegd dat het anders moet! Wij mogen ons bij evangelisatie niet beperken tot de Joden, omdat Jezus ons dat Zelf heeft gezegd! En daarom moeten we ook niet stoppen met het genezen van zieken (in Zijn Naam!) en het ijveren naar de andere geestelijke gaven, omdat Hij dat niet expliciet heeft gezegd. De Bijbel leert ons in **1 Korinthiërs 14**:

Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren

Wel de liefde najagen, maar niet ijveren om de geestelijke gaven??

In **Johannes 14** lezen we:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader

Ofwel, er is een verband tussen de tekenen en wonderen die Jezus deed en de bediening van de gelovigen (en niet alleen de apostelen!!). Dit is dus het bewijs dat Jezus heeft laten zien dat er een verband bestaat tussen Zijn bediening en de bediening van de kerk. Hij zegt niet: "Genezen is slechts een onderdeel van jullie bediening als Ik op aarde ben, maar niet als Ik naar de hemel ga." Vervolgens slaan we **1 Korinthiërs 12** erop na, waar we lezen wat Paulus ons te zeggen heeft:

Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander

de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.

Daarna onderscheidt Paulus deze gaven los van het apostelschap in **1 Korinthiërs 12:28**:

En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpzels, regeringen, menigerlei talen

Ofwel: de gaven van de Geest zijn niet beperkt tot de apostelen, noch tot de periode uit de Bijbel.

6. WAAROM LEED JOB?



Job 1

De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad.

Vaak, als het gaat over genezing en voorspoed, wijzen mensen op Job. "Als genezing en voorspoed van ons is, waarom heeft Job dan ziekte, verdriet en armoede geleden?" Dat is een goede en eerlijke vraag, die beantwoord moet worden.

Job bestond echt. In het Bijbelboek Job komen we acht personen tegen: God, satan, Job, Jobs vrouw, Jobs drie vrienden (Elifaz, Bildad en Zofar) en Elihu. In **Job 1** lezen we dat Job oprecht was in de manier waarop hij leefde. God sprak over Job tegen satan:

De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af

van het kwaad.

Maar, satan daagde God uit. Hij beweerde dat de enige reden waarom Job goed leefde en God aanbad, omdat hij zo gezond en welvarend was. Satan beweerde dat als Job ziek en gebroken was, hij zou ophouden God te dienen, met als gevolg dat satan alles vernietigde wat Job had - zijn rijkdom, zijn kinderen en zijn gezondheid.

God stond het dus toe dat satan Job extreem liet lijden. Waarom deed God dat?

Velen gebruiken (misbruiken?) Job om te bewijzen dat goede mensen kunnen of zullen lijden. Het probleem met deze visie is dat ze vergeten dat Job genezen en dubbel gezegend werd! Met andere woorden, Job bleef niet ziek! In **Jakobus 5** lezen we:

Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.

Is het niet verbazingwekkend dat als mensen aan Job denken, dat ze wél aan zijn beproevingen denken, maar vaak niet aan het einde van zijn beproevingen, dus zijn genezing en zegeningen? Toch benadrukt Jakobus de overwinning die Job heeft ervaren! Maar dat geeft nog steeds geen antwoord op de vraag waarom God Job heeft laten lijden.

Waarom moeten goede mensen lijden?

Sommigen denken dat het boek Job de eeuwenoude vraag probeert te beantwoorden: "Waarom moeten goede mensen lijden?" Het antwoord is eenvoudig als je niet in God gelooft. Je zegt gewoon dat het leven vol kansen, uitdagingen en ellende is. Zonder God hoef je de vraag dus niet te beantwoorden. Maar voor mensen die in God geloven, is de vraag lastiger: "Als God liefde is en alle macht heeft om lijden te verwijderen, waarom laat Hij dan goede mensen lijden?" Moeilijke vraag, toch? In feite is deze vraag niet alleen moeilijk om te beantwoorden, het is zelfs onmogelijk om deze vraag te beantwoorden!

Het is mogelijk om een vraag te stellen die niet kan worden beantwoord. De vraag bevat aannames (veronderstellingen). Een veronderstelling is iets waarvan de meeste mensen denken dat het waar is maar nog niet is bewezen. Met andere woorden, als ik aanneem dat iets waar is, terwijl het niet zo is, kan ik geen antwoord op een vraag geven, tenzij ik bereid ben mijn veronderstelling los te laten. We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld:

Een vrouw stelt een vraag met een aanname: "Ik begrijp niet hoe mijn man een goede Christen kan zijn en toch overspel kan plegen?" Het punt is dat hij geen goede Christen kan zijn en overspel kan plegen. Hij kan wel een Christen zijn en overspel plegen, maar hij kan geen goede Christen zijn en overspel plegen. Iemand kan dus een vraag stellen die niet kan worden beantwoord! Hetzelfde geldt voor de vraag: "Hoe kan God liefde zijn en alle macht hebben, en toch toestaan dat goede mensen lijden?" Deze vraag bevat drie aannames:

1. God is liefde.
2. God heeft alle macht.
3. Goede mensen lijden.

Iets aannemen is niet noodzakelijk verkeerd. Zijn in dit geval deze drie veronderstellingen juist of onjuist?

Allereerst, is God liefde? Natuurlijk is Hij dat! In **1 Johannes 4** lezen we:

God is liefde

Dan de tweede aanname. Heeft God alle macht om lijden weg te nemen? Sommigen geloven dat God liefde is, maar dat Hij niet bereid is om zijn macht voor ons te gebruiken. Deze mensen geloven dat God ons heeft gemaakt en ons vervolgens alleen heeft achtergelaten, met lijden als gevolg. Maar dit is niet wat de Bijbel leert! Sommige (veel?) Christenen weigeren te geloven dat God actief wordt in ons leven. In de Bijbel zien we dat God Israël uit de slavernij hielp, Juda bevrijdde van zijn vijanden en Jezus de zieken genas en de armen hielp. God is actief in het helpen van ons! Dus de tweede aanname is correct. God heeft alle macht om ons te helpen. In **Lukas 1** lezen we:

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Dat brengt ons bij de derde aanname: "lijden goede mensen?" Jobs drie vrienden dachten van niet. Zij geloofden dat de reden dat iemand lijdt, was omdat de betreffende persoon tegen God zondigde. Dus door het gehele boek Job probeerden deze drie vrienden Job duidelijk te maken dat hij zijn (verborgen) zonden zou belijden. Ze waren zeer welsprekend, bekwaam, maar in feite aanklagers, op zoek naar fouten en zonden. Iedere keer als ze probeerden Job ervan te overtuigen dat hij gezondigd had, claimde Job zijn onschuld. Job wist dat hij niet had gezondigd. Hij wist dat hij niet de schuldige was. Hij begreep niet waarom God hem strafte omdat Job geen enkele zonde begaan had! Het is duidelijk uit het eerste hoofdstuk dat Job niets slechts had gedaan. In plaats van Job als oprecht te zien, zagen Jobs vrienden hem als een zondaar.

En, omdat Job rechtvaardig onder mensen was, maar toch leed, nemen mensen aan dat goede mensen lijden. Bij het beantwoorden van de vraag: "lijden goede mensen?", zou je dus kunnen antwoorden: "Ja, natuurlijk doen ze dat, Job is het beste voorbeeld, hij was een goed persoon, maar hij leed." Maar als het antwoord "ja" is, dan zou God niet langer rechtvaardig kunnen zijn. Hoe kan God toestaan dat goede mensen lijden en toch rechtvaardig zijn? Hij kan het niet. Dus, dat betekent dat Job geen goed mens was! Job was niet "goed", uitgaande van de definitie die de Bijbel geeft van "goed"! In **Mattheüs 19** zegt Jezus:

Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.

En in **Romeinen 3** lezen we:

zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één.

De Bijbel leert ons dat niemand in Gods ogen rechtvaardig of goed is! In de ogen van de mens zijn er goede mensen. Job was één van hen.

De Bijbel zegt dat er op aarde geen mens zo was als Job. Overigens lezen we nergens dat Job perfect was, of dat hij van alle mensen de "beste" was. Er staat dat Job een vroom en oprecht man was, Godvrezend en dat hij zich van het kwaad afkeerde. Er waren ongetwijfeld meer vrome, oprechte en Godvrezende mensen (zoals Elihu!). Maar, dat betekent niet dat hij rechtvaardig en goed was in Gods ogen. Hij was gewoon een vrome en oprechte man vanuit menselijk oogpunt, maar zelfs als Job de beste mens zou zijn, dan is hij nog een zondaar in Gods ogen! Een zondaar is niet rechtvaardig voor God en heeft geen enkel recht bij God.

De laatste persoon die we in het boek Job aantreffen is Elihu. Hij was niet een van Jobs vrienden. Elihu luisterde gewoon naar de vrienden van Job die hem beoordeelden en Job verdedigde zichzelf. Terwijl hij naar alle vier begon te luisteren, gaf God hem inzicht in de werkelijke reden van Jobs lijden. En daarom begreep uitsluitend Elihu waarom Job leed. De meeste mensen vergeten Elihu. Ze noemen hem niet eens! Maar de waarheid is dat Elihu de enige was met echt inzicht, niet alleen in het lijden van Job, maar ook in het inzicht in het lijden van de hele mensheid. Daarom is Elihu de laatste die spreekt over Jobs lijden. Het is interessant om op te merken dat toen God aan Job verscheen, hij Job berispte omdat hij geen inzicht had en hij Jobs drie vrienden berispte voor het valselijk beoordelen van Job. Toch berispte God Elihu nooit. Waarom? Omdat Elihu gelijk had in het begrijpen van lijden! In **Job 32** lezen we:

Daarom antwoordde Elihu, de zoon van Baracheël, de Buziet, en zei: Ik ben jonger van dagen, maar jullie zijn stokoud; daarom was ik beschroomd en bevreesd om jullie mijn gevoelens te vertellen. Ik zei: Laat de dagen spreken, en de veelheid van jaren wijsheid bekendmaken. Voorwaar, het is de Geest van God in de sterveling, en de adem van de Almachtige, die hen verstandig maakt.

Elihu spreekt niet uit zichzelf, maar uit Gods Geest. En het eerste dat hij doet is Jobs vrienden corrigeren:

Zie, ik heb gewacht op jullie woorden; ik heb al jullie inzichten aangehoord tot jullie naar woorden moesten zoeken. Ik heb op jullie gelet, en zie, er is niemand die Job kon overtuigen, niemand van jullie die zijn woorden beantwoordde.

Elihu toonde de vrienden van Job dat ze ongelijk hadden in het beoordelen van hem. Het tweede dat Elihu doet is Job corrigeren, maar hij doet het in nederigheid **Job 33**:

Maar luister nu toch naar mijn betoog, Job! en hoor al mijn woorden aan. Zie toch, ik heb mijn mond geopend; mijn tong spreekt onder mijn gehemelte. Wat ik zeg, zal de oprechtheid van mijn hart uitspreken, en de kennis van mijn lippen dat wat zuiver is. De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Als je kunt, antwoord mij dan; stel je dan op vóór mij, ga staan. Zie, ik ben voor God net als jij; ook ik ben maar uit leem gevormd. Zie, laat mijn bedreiging je geen angst aanjagen, en mijn hand zal niet zwaar op je drukken. Zeker, je hebt ten aanhoren van mij gezegd, en ik heb de stem van je woorden gehoord: Ik ben rein, zonder overtreding; ik ben onschuldig en heb geen misdaad begaan.

Elihu zag een fundamentele tekortkoming in Job: Job geloofde dat hij zonder zonde was. Job dacht rechtvaardig uit zichzelf te zijn. En, inderdaad, hij was rechtvaardig onder mensen, maar hij was niet rechtvaardig in Gods ogen. Omdat Job dacht dat hij zondeloos was en dus niet onder de vloek van de zonde leefde, kon hij er niet achter komen hoe hij kon lijden. Dat hinderde Job. Maar Elihu wijst op het feit dat Job een zondaar was zoals iedereen en onderworpen is aan de vloek van zonde waaronder ook ziekte en armoede. Mensen denken ten onrechte dat het boek Job is geschreven om de vraag "Waarom staat God het toe dat goede mensen lijden?" te beantwoorden, of sommigen denken zelfs dat het boek Job geschreven is om mensen te bemoedigen in hun lijden, of aan te tonen dat een Christen hoort te lijden. Maar Elihu heeft geen enkele moeite met de vraag, omdat hij weet dat er geen echt "goede" mensen in Gods ogen zijn. Wat Elihu verbijsterde, was niet het feit dat Job leed, maar waarom hij leed en Jobs vrienden niet. In feite vraagt Elihu zich af waarom iedereen niet de hele tijd lijdt omdat iedereen een zondaar is.

Elihu beseft heel goed dat zondaren onder de vloek van de zonde zijn en dat ze daarom geen wettelijk recht hebben om boos te worden als ze lijden. Mensen moeten beseffen dat ze het verdienen om te lijden en als ze niet lijden, moeten ze God danken omdat Hij genadig is.

Waarom zijn zondaren gezegend?

Elihu begreep dus welke vraag we zouden moeten stellen: "Waarom laat God toe dat zondaren gezegend worden?" En het antwoord is omdat God genadig is! Met andere woorden, voordat Job zijn beproevingen onderging, ervoer hij de genade van God. Maar toen Job zijn beproevingen doormaakte, ervoer hij de gerechtigheid van God - hij kreeg alleen wat hij verdiende. Onmiddellijk nadat Elihu sprak, antwoordde God Job in een wervelwind en berispte hem omdat hij God ten onrechte beschuldigde van onrechtvaardigheid. Job bekeerde zich!

Je zou nu kunnen denken: "Hoe kunnen we onze genezing en voorspoed claimen, als we zondaren zijn? Zondaren hebben immers geen recht op genezing en welvaart." En dat klopt, maar dat was vóór de komst van Jezus! Door het perfecte en volbrachte werk van Jezus aan het kruis zijn we de gerechtigheid van God geworden en daarom hebben we het recht bij God te staan. We leven na het kruis. Dit is ook de reden waarom God Jobs drie vrienden beval om een offer te brengen, zoals we in **Job 42** kunnen lezen:

Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga naar Mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat Mijn dienaar Job voor u bidden.

God toonde Job en zijn drie vrienden dat alleen door het vergieten van bloed vergeving van zonden is. Dit is het punt: voordat Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden, had de mensheid geen wettelijk recht op genezing en welvaart. Ze konden alleen om genade smeken. Maar nu Christus is gestorven voor onze zonden, verdriet, ziekten en armoede, hebben we recht op de genade van God. Het recht ontvangen we niet door onze eigen werken of onze goedheid, maar dankzij het perfecte werk van Christus!

7. PAULUS' DOORN IN HET VLEES

2 Korinthe 12

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.



Mensen die bestrijden dat God niet iedereen wil genezen komen bijna altijd met het argument dat Paulus ook ziek was, omdat hij een doorn in zijn vlees had die God niet wilde verwijderen. Maar wie zegt dat het hier om ziekte gaat? Laten we kijken wat de Bijbel daar over zegt. In **2 Korinthe 12** lezen we:

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Het woord 'doorn' wordt een aantal keer genoemd in het Oude Testament, en altijd in figuurlijke zin. Elke keer staat er bij wat die doorn is, zoals in **Numeri 33**

Maar als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die u van hen liet overblijven, als dorens zullen worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijden; zij zullen u benauwen in het land waar u woont.

Het gaat hier dus om personen en niet om een ziekte! Paulus beschrijft zijn doorn als een engel van satan die hem kwelt. Het Griekse woord dat hier voor boodschapper wordt gebruikt is het woord 'angelos', dat 188 keer in de Bijbel voorkomt, waarvan het 181 keer vertaald wordt als 'engel' en zeven keer als 'boodschapper'. Op één keer na worden hier altijd mensen mee bedoeld, het gaat nooit om een ziekte. Dat het ook bij Paulus om een persoon gaat blijkt uit het feit dat hij God tot drie maal toe vraagt om van 'hem' bevrijd te worden. Een ziekte zou je niet als 'hem' omschrijven. Paulus noemde herhaaldelijk hoeveel hij heeft doorstaan en wat hij allemaal niet over heeft voor zijn toehoorders: armoe, honger, zweepslagen, stenigingen, lijfstraffen, volkswoede, gevangenschap, vervolgingen, beledigingen, mishandelingen, bespottingen, enzovoorts, vooral zaken die mensen hem aandoen (een engel van satan?), maar nooit noemt hij ziektes! En, zijn zwakte benoemt hij ook als 'beledigingen, nood, vervolging en ellende'. Ook zijn zwakte was geen ziekte. Al deze zaken zijn ook voorspeld door

Jezus, toen Hij zei dat we vervolgd en verdrukt zullen worden omwille van het Evangelie, nooit heeft Hij gezegd dat we ziek gemaakt zullen worden. We worden wel bespot, uitgescholden en soms zelfs gediscrimineerd omwille van het Evangelie!

Als er iemand was die vol van geloof en de kracht van de Heilige Geest was, dan was het Paulus wel. Overal waar hij kwam gebeurden grote wonderen. Zelfs de kleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Toen Paulus op Malta schipbreuk leed, lezen we dat alle zieken door Paulus genezen werden. Toen de verlamde man in Lystra naar Paulus keek en luisterde, kreeg hij geloof om genezen te worden.

Het klopt dat Paulus wel eens mensen ziek achter moest laten. Maar besef ook dat diegenen die Paulus ziek achterliet later er gewoon weer bij waren, dus gezond waren, dus genezen waren! Nergens lezen we dat deze mensen ziek bleven!

Sommigen denken of suggereren dat zelfs Jezus mensen ziek achter moest laten, omdat Hij ze niet zou kunnen genezen. De Bijbel leert ons dat Jezus iedereen genas! Er waren wel mensen die Hem afwezen, en dus ook geen genezing konden ontvangen, vanwege hun ongeloof of kleingelovigheid! In **Marcus 6** lezen we dat Jezus slechts weinigen de handen kon opleggen, omdat de meeste mensen Hem slechts zagen als een timmerman, en niet als (de Zoon van) God. Degenen die bij Jezus kwamen, werden allemaal genezen!

Eén van de redenen waarom mensen dus ziek zijn of ziek blijven is omdat Christenen hun taken niet uitvoeren! We hebben het gratis ontvangen, om het ook weer gratis weg te geven!

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

8. PAULUS' OOGZIEKTE?

Van Paulus wordt wel eens gezegd dat hij aan een oogziekte leed, al dan niet etterend. Waar halen mensen dit idee toch vandaan? De Bijbel leert het in ieder geval niet!

Sommigen denken dat Paulus' ogen aangetast zijn, toen hem op weg naar Damascus een fel licht omstraalde, zoals we in **Handelingen 22** kunnen lezen:

Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En ik antwoordde: Wie bent U, Heere? En Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, hoorden zij niet. En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: Sta op en ga naar Damascus, en daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen. En omdat ik door de glans van dat licht niets meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die bij mij waren, en zo kwam ik in Damascus. En een zekere Ananias, een godvrezend man, die leefde volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij: Saul, broeder, word weer

ziende! En op hetzelfde moment werd ik ziende, en zag hem. En hij zei: De God van onze vaders heeft u voorbestemd om Zijn wil te kennen en de Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn mond te horen, want u moet voor Hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord.

De Bijbel verklaart hier zichzelf: Toen Ananias, door God gestuurd, Paulus de handen oplegde, werd hij direct genezen van zijn blindheid. God maakte Paulus duidelijk dat hij in blinde razernij Christenen vervolgde. Paulus moest zelf bewust worden van zijn geestelijke blindheid. Paulus was door God gekozen om het Evangelie te verkondigen en mensen te bevrijden uit de macht van satan. Paulus was dus gedurende een zeer korte periode blind en nergens lezen we dat hij later nog gebukt ging onder deze blindheid! Sterker nog, in **Handelingen 14** lezen we dat Paulus uitstekend kon zien. Hij keek iemand doordringend aan:

En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond.

Deze kreupele man luisterde naar Paulus. Als Paulus met etterende ogen had staan prediken over genezing, is het niet waarschijnlijk dat deze man geloof voor genezing gekregen zou hebben! Paulus keek de man doordringend aan. Paulus zag wel degelijk goed! Van blindheid of een oogziekte was absoluut geen sprake!

Was Paulus misschien ziek bij de Galaten?

In **Galaten 4** lezen we iets dat jammer genoeg bijdraagt aan de dwaling dat Paulus ziek zou zijn (in sommige nieuwe vertalingen lezen we ten onrechte dat Paulus ziek was):

U weet toch dat ik u de eerste keer het Evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben.

Paulus bevond zich dus in een toestand van 'lichamelijke zwakheid', toen hij de eerste keer aan de Galaten het Evangelie verkondigde. Het woord zwakheid is vertaald van het Griekse woord 'astheneia' (Strong's Concordance 769), dat ook vertaald kan worden met 'gebrek aan kracht' of 'zwakte'. 'astheneia' kan ziekte betekenen, maar in dit geval spreekt de Bijbel over een lichamelijke zwakheid. Hetzelfde woord komen we ook tegen in bijvoorbeeld **Romeinen 8**:

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

De zwakheid waar hiervan sprake is, is geen ziekte. De zwakte is het niet weten wat te bidden!

De lichamelijke zwakheid was slechts tijdelijk! Wat was dan die lichamelijke zwakheid? Het antwoord lezen we in **Handelingen 14**:

Paulus eerste zendingsreis was naar de Romeinse provincie Galatië, waar hij de steden "Lykaonie, Lystre en Derbe" aandeed. In Lystra ging een man die van zijn geboorte af verlamd was, door geloof in wat Paulus predikte, lopen. Dit bracht een opschudding teweeg, ze zagen

Paulus en Barnabas aan als Griekse goden en wilden hen offers brengen. Ze konden dit ternauwernood beletten. Toen kwamen er ook nog Joden uit Antiochië die het volk tegen hen ophitste. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was.

Paulus werd dus gestenigd en voor dood achtergelaten! Dit weerhield Paulus er echter niet van om Zijn door God gegeven opdracht verder uit te voeren! We lezen verder:

Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië.

De volgende dag al ging Paulus weer verder met prediken! Vermoedelijk zal zijn lichaam de sporen gedragen hebben van zijn steniging. Zijn eerste zendingsreis naar de Galaten resulteerde daarom in "lichamelijke zwakheid". Van een ziekte was dus geen sprake! Stel dat je een marathon rent en je bezoekt de volgende dag vrienden of familie, die je vragen een stevige wandeling te maken, dan zou je dat misschien met veel moeite en in een laag tempo kunnen. Er is dan sprake van een lichamelijke zwakheid. Zullen ze denken dat je ziek bent, of zullen ze de zwakheid toeschrijven aan het lopen van een marathon?

Ook in **2 Korinthe 6** schrijft Paulus over verdrukkingen (er is nergens sprake van ziekte!):

Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde; door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als misleiders en toch waarachtigen; als onbekenden en toch bekenden; als stervenden, en zie, wij leven; als bestraft en toch niet gedood; als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.

Uit **Galaten 4:15** concluderen sommigen ten onrechte dat Paulus aan een oogziekte zou geleden hebben, omdat de Galaten zelfs hun ogen zouden uitgerukt hebben om aan Paulus te geven:

Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben.

Het getuigt van een flink stuk inlegkunde om hier een oogziekte aan te koppelen. Laten we deze tekst eens in zijn context bekijken en bestuderen. In **Galaten 4:14** lezen we:

En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus.

De Galaten ontvingen Paulus dus als Jezus! Het gevolg was bekering. Als we nu even terug gaan naar **Galaten 1** zegt Paulus over Christus:

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden

In **Galaten 4:15** wordt dus gesproken over zonde uitrukken, en niet over een (oog)ziekte. In de bijbel lezen we dat als jouw hand je tot zonde brengt, dat je dan beter je hand kunt afhakken, en als jouw oog je tot zonde brengt, het beter is je ogen uit te rukken (**Mattheüs 18:8-9**). De ogen zijn de spiegels van ons hart. De bijbel leert ons dat wij het hart moeten bewaken. Dus het is aannemelijk dat Paulus ons duidelijk maakt dat de Galaten bij de eerste ontmoeting bereid waren om hun ogen uit te rukken (hun zonde uit het leven uit te rukken, omdat ze Christus in hem zagen), en dat het uitrukken van deze ogen NIET op een ziekte duidde.

"Grote letters"

Nog een tekst die gebruikt wordt om aan te tonen dat Paulus een oogziekte had, is zijn afscheidsgroet aan de Galaten. In zijn afscheidsgroet (**Galaten 6**) schrijft Paulus met "grote letters". Deze tekst wordt ten onrechte gebruikt om aan te tonen dat Paulus een oogziekte had. Wat lezen we?

Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf:

De Statenvertaling legt de nadruk op de brief:

Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.

Het is duidelijk dat men op zoek is naar "bewijsstukken", waaruit zou blijken dat Paulus een oogziekte had. De Bijbel biedt geen enkele ruimte voor deze visie. Paulus had geen oogziekte!

Trofimus en Epafroditus

Nog een gebruikt argument is dat Paulus enige van zijn medewerkers ziek moest achterlaten. In **2 Timotheüs 4** lezen we:

Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten.

In **Handelingen 19** lezen we dat God buitengewone krachten deed door de handen van Paulus. Waarom dan niet voor Trofimus? In feite is de vraag onjuist. Een genezing kan direct plaatsvinden, maar het kan ook een (kort) proces zijn. Trofimus valt onder de laatste categorie. Hij is niet ziek gebleven, want in **Handelingen 21** lezen we dat hij Paulus op zijn laatste reis vergezeld had:

zij hadden eerder al de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien

In **Filippenzen 2** lezen we:

Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet, en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak.

Van Epafroditus werd gezegd dat hij ziek was geweest en om het werk van Christus de dood nabij was geweest. Ook Epafroditus werd vervolgd. Hij waagde zijn leven om Paulus te helpen. Daarom noemt Paulus hem mijn "medestrijder". In **Filippenzen 2** lezen we wel heel nadrukkelijk dat God Epafroditus niet aan zijn lot heeft overgelaten! En dit konden de Filippenzen met hun eigen ogen zien, omdat Paulus hem terugstuurde, zodat ze zich konden verblijden over zijn herstel!

Het is dus niet omdat we in de Bijbel lezen dat Christenen ziek zijn geweest, dat het Gods wil is dat ze ziek waren. Het tegendeel is waar: we hebben gezien dat God hen genas! We kunnen Paulus en zijn medewerkers niet als excuus gebruiken om ziek te blijven, of te verkondigen dat ziekte van God komt. Dit is niet wat het Nieuwe Verbond ons leert. Bouw je geloof op het Woord van God en niet op ervaringen van mensen. Vernieuw het denken met Gods Woord en ontvang de genezing waarin God al voorzien heeft!

9. VERHEERLIJKT ZIEKTE GOD?

Wanneer we **Johannes 11** lezen, lijkt het alsof God heerlijkheid (glorie) ontvangt uit of door een ziekte:

Zijn zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.

Helaas wordt dit Bijbel-deel door velen op een onverantwoordelijke manier gebruikt, of beter gezegd misbruikt. Wanneer we zorgvuldig lezen, komen we er al snel achter dat niet de ziekte Jezus glorie bracht, maar dat het werk van Jezus m.b.t. de ziekte Hem verheerlijkte! Natuurlijk kan iemand geloven dat ik onjuist ben in mijn veronderstelling, door te beweren "deze passage zegt duidelijk dat deze ziekte tot eer van God is om Hem te verheerlijken", maar het zegt niets over het eindresultaat en tevens zegt deze tekst:

Deze ziekte is niet tot de dood

Later in **Johannes 11** lezen we:

Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven.

Als Jezus dit tegenwoordig gedaan had, zou Hij voor een leugenaar of een valse profeet uitgemaakt zijn. Wat bedoelde Jezus hier? Hij bedoelde dat Lazarus gered was en niet dood was als in eeuwig gescheiden van God. Jezus zei dat Lazarus sliep:

Lazarus, onze vriend, slaapt

Dit is dezelfde beschrijving gegeven aan elke gelovige wiens geest zijn fysieke lichaam heeft verlaten om bij Christus te zijn:

1 Korinthe 15

Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.

1 Thessalonicenzen 4

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Daarom weten we dat Jezus niet loog. Critici zouden geprobeerd hebben zijn openbare bediening te vernietigen. In de tijd van Jezus was het niet anders, zoals we in hetzelfde hoofdstuk van Johannes kunnen lezen:

En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was?

Jezus werd zelfs in Zijn tijd geconfronteerd met critici, net zoals Zijn volgelingen, toen en nu. Daarom geloof ik dat ik heel goed kan zeggen dat de context van deze passage bewijst dat het eindresultaat van de ziekte, of hoe Jezus Zijn gezag zelfs over de dood toonde, God tot heerlijkheid heeft gebracht. Het feit dat Lazarus ziek was, heeft God niet verheerlijkt! Het was wat Jezus eraan had gedaan de ziekte die Hem verheerlijkte terwijl we de context van deze passage lezen. Als iemand "een andere visie" heeft, lees dan opnieuw **Johannes 11** en zie dat de dode Lazarus Jezus eerder kritiek dan glorie bracht! Degenen die volhouden dat Jezus leerde dat de ziekte tot eer van God was, moeten het ook in context houden door te zeggen dat de ziekte niet tot de dood was. Met behulp van deze interpretatiemethode zou iemand ervan worden beschuldigd Christus een leugenaar te noemen, omdat Lazarus feitelijk stierf. Toch weten we dat als we het hele hoofdstuk en andere Bijbelgedeelten lezen, Jezus gerechtvaardigd wordt door deze afschuwelijke beschuldiging. Het feit dat Lazarus uit de dood is opgestaan, heeft God de eer gegeven (en niet de ziekte)!

We lezen verder in **Johannes 11**:

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt. En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem.

Jezus vroeg:

Zei ik niet tot u, dat u, als u zou geloven, de heerlijkheid van God zou zien?

Gelooft u wat? Geloof wat Hij over Zichzelf zei, zijnde de opstanding en het leven? Jezus wilde niet dat zij dit zagen als slechts een toekomstige gebeurtenis, maar Hij wilde dat zij er rekening mee hielden dat de opstanding en het leven NU beschikbaar waren! Door hun geloof hierin te plaatsen, zouden ze de glorie van God zien. In vers 45 wordt ons verteld dat de Joden in Jezus geloofden. Wat zorgde ervoor dat de Joden in Jezus geloofden? Was het de ziekte en / of de dood zelf? Nee. Het feit dat de ziekte niet werd genezen zorgde ervoor dat sommigen kritiek hadden op Jezus (**Johannes 11:37**). Het veroorzaakte dat Martha de macht van God beperkte

toen ze zei:

Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.

Het zorgde ervoor dat de Joden weenden en huilden in plaats van zich te verheugen over het feit dat hun Verlosser daar middenin hen was. Dit zorgde ervoor dat Jezus in beroering raakte:

Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.

De ziekte en de daaropvolgende dood brachten Jezus dus geen eer! Ook was de ziekte op deze manier geen glorie van God, maar het was een gelegenheid om de kracht van God te demonstreren over ziekte en dood! De ziekte en dood brachten twijfel, verdriet, kritiek en rouw. Maar toen Jezus de opstandingskracht toonde, gingen velen in Hem geloven. De demonstratie van de kracht van God bracht Jezus glorie!

Romeinen 8

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Ofwel, genezing is wat glorie brengt voor God. Wat Jezus de zusters van Lazarus vroeg, vraagt hij ieder ziek mens, ook tegenwoordig:

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?

Zijn opstandingskracht, diezelfde macht die Lazarus opwekte uit de dood, diezelfde kracht die Jezus uit Zijn graf heeft opgewekt, is beschikbaar voor diegenen die geloven. Martha geloofde in en vertrouwde op God:

maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.

De opstanding van Lazarus gaf God de glorie! Beantwoord gebed verheerlijkt God, zoals we in **Johannes 14 en 15** kunnen lezen:

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Gebedsverzoeken voor onszelf worden door God niet beschouwd als zelfzuchtig of egocentrisch. Integendeel, verhoord gebed brengt glorie aan God! Het Woord van God heeft genoeg beloften die ons de zekerheid geven dat het altijd Gods wil is om ons lichaam te genezen, evenals onze geest en ziel. Genezing vragen en ontvangen, brengt eer aan Jezus. God krijgt eer wanneer we bidden in overeenstemming met Zijn Woord en Zijn beloften.

2 Korinthe 1

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

Het zou God geen glorie brengen om een gebed niet te verhoren wanneer er een duidelijke belofte voor is in Zijn Woord! Laat critici en Christelijke sceptici jou niet laten twifelen aan de zegeningen die God jou duidelijk heeft beloofd. Genezing is een belofte van God. De Bijbel leert ons dat God wil dat we gezond zijn!

Het is dus niet zo dat de Bijbel ons leert dat God er soms voor kiest om iemand een ziekte te laten ondergaan voor Zijn glorie. **Johannes 9** is, in combinatie met **Johannes 11** volgens velen het bewijs dat God glorie krijgt door ziekte. Laten we eerst eens **Johannes 9** lezen:

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.

Toen de discipelen het lijdens zagen werd hun nieuwsgierigheid gewekt, en niet hun medeleven. Het licht dat Jezus brengt en waarin we moeten lopen, moet onze prioriteiten drastisch veranderen. Het oplossen van theologische puzzels en zelfs "correct" zijn in onze interpretaties van de Bijbel, zou minder belangrijk (dus niet onbelangrijk!) voor ons moeten zijn dan het tonen van de compassie en bezorgdheid voor anderen. Net zoals aangetoond is dat **Johannes 11** deze valse doctrine niet onderwijst, maar feitelijk leert dat God de glorie ontving door de opstanding van Lazarus, zien we iets vergelijkbaars in **Johannes 9**. God heeft deze man niet ziek gemaakt. Velen hebben geleerd dat de man blind geboren was als een resultaat van "goddelijke voorzienigheid". Het tegendeel is waar! Het enige dat van belang is met betrekking tot de blindheid van deze man, is dat God geneest en daardoor verheerlijkt wordt! In de wereld, waar satan regeert - steelt, vernietigt en moordt, waarin Jezus en Zijn discipelen dienden en waarin wij zelf nog steeds leven, is er geen waarneembare specifieke reden waarom deze man blind werd geboren of waarom mensen met een ziekte of afwijking geboren worden. De vragen van de discipelen en ook de vele beweringen van Jobs "vrienden", waren gebaseerd op de valse veronderstelling dat God achter alle dingen staat en dat er dus een goede reden moet zijn voor dingen als blindheid, demonische foltering en vreselijke ziektes. Echter, Jezus weerlegt deze veronderstelling eenvoudig. Hij zegt in feite dat het enige antwoord op de droevige toestand van deze man uit **Johannes 9** is:

Laat de werken van God gemanifesteerd worden!

Ofwel: we moeten de blindheid van deze man niet lezen als "Goddelijke voorzienigheid" maar eerder als Goddelijke gelegenheid! Als we de passage zorgvuldig in de KJV lezen, valt ons op dat Jezus niet zei dat God ervoor zorgde dat deze man blind werd geboren, zodat God hem later zou kunnen genezen, maar dat omdat deze man blind werd geboren, dit een geweldige kans biedt om de werken van God te tonen.

Onthoud dus dat er een groot verschil is tussen "Goddelijke voorzienigheid" en "Goddelijke gelegenheid". Je zou dus kunnen stellen dat God van de "gelegenheid" gebruik maakt Zijn heerlijkheid te tonen wanneer satan iets steelt, vernietigt en moordt. Het is niet Gods voorzienigheid dat iemand ziek is, het is satans werk. En God? Hij maakt gebruik van de gelegenheid satans werk te keren en toont zo Zijn glorie!

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al

was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof u dat?

10. SPREEK TEGEN DE BERG!

Iedereen die geloof op dezelfde manier gebruikt als Jezus dat deed, zal dezelfde resultaten krijgen. Jezus benadrukt dit in **Markus 11**:

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twifelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.



Dit is een cruciaal onderdeel van geloof. We kunnen geloof niet alleen 'bedenken'. Het moet uitgesproken worden, zoals we ook in **Spreuken 18** lezen:

Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Ook is het belangrijk te beseffen wie of wat we aanspreken. In **Markus 11** lezen we dat we tegen de berg moeten spreken. De berg is een symbool van ons probleem, van welke aard dan ook. De meeste mensen spreken tot God over hun problemen. Echter, **Markus 11** leert ons dat we tegen onze problemen over God moeten spreken! Ofwel, gelovigen moeten hun autoriteit nemen en het probleem gebieden te vertrekken! In zowel **Mattheüs 10** als **Lukas 9** lezen we een duidelijke opdracht:

Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.

Tegenwoordig hoor je meestal mensen op deze manier voor genezing bidden: "Vader, dank U wel, dat ik door de striemen van Jezus genezen ben. Ik claim mijn genezing in de naam van Jezus." Dat is allemaal goed en waar, maar dat is niet wat Jezus ons opgedragen heeft te doen. Wij moeten direct tot het probleem spreken en, onze autoriteit in Jezus gebruikend, het probleem gebieden weg te gaan.

Mensen moeten geloven dat de woorden die zij spreken, ook daadwerkelijk tot stand zullen komen, zonder dat ze het in hun hart betwijfelen. Mensen die geen waarde aan woorden hechten en constant maar dingen roepen die ze niet menen, kunnen dit niet doen. Zij trainen hun lichamen om niet in hun woorden te geloven en het niet serieus te nemen, doordat ze altijd vreemde dingen zeggen. Degenen die de wonderbaarlijke dingen tot stand zien komen, die Jezus ons beloofd heeft in **Markus 11**, zijn diegenen die hun tongen bedwingen, niet alleen wanneer ze een probleem hebben of iets van God nodig hebben, maar in alle situaties. Wees daarom bewust van hetgeen je spreekt!

11. WIN DE STRIJD OM JE GEDACHTEN!

Genesis 3

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

Als jij juist gelooft, als jij je op Jezus richt, zal je uitdagingen en strijd ervaren. Ik wil je aanmoedigen en ook bemoedigen dat je geen angst hoeft te hebben voor deze strijd! In **Johannes 8** zegt Jezus:

En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken

Op basis van de Bijbel is juist geloven de sleutel die toegang geeft tot Gods liefde, genade, gezondheid, zegeningen en vergeving. Jezus heeft de prijs volledig betaald aan het kruis. De hindernis tussen jou en je overwinning zijn dan jouw verkeerde overtuigingen, jouw verkeerde manier van denken, vaak gebaseerd op verkeerde visies uit je omgeving en leugens uit de wereld. De strijd die ik noemde heeft te maken met je overtuigingen. De vijand (satan) weet dat als hij jouw gedachtenleven kan beheersen, hij jouw emoties en gevoelens kan manipuleren. Als hij jou bijvoorbeeld gedachten over schuld, mislukking en nederlaag kan geven, zal jij je slecht gaan voelen over jezelf; je kan lichamelijk zwak worden en zelfs depressief!

Onze emoties zeggen veel over onze gedachten. Velen van ons zijn zich er niet van bewust dat als ons denken afglijdt naar gedachten van angst, twijfel, pessimisme en bezorgdheid, satan aan het werk is. Jouw emoties volgen je gedachten snel. Als jouw gedachten negatief zijn, zal je vanzelf negatieve emoties produceren. Omgekeerd, als je gedachten positief zijn in Christus, zal je positieve emoties produceren. Daarom is er een strijd om jouw gedachten. De duivel wil jouw gedachten negatief houden, zodat jij je verslagen en zwak voelt. De duivel is een meester in hersenspelletjes. Wees daarom dus waakzaam over je gedachten! Wees waakzaam waarmee jij je voedt!

Toen satan Adam en Eva in Eden misleidde, liet hij hen twijfelen aan Gods motieven door te insinueren dat God opzettelijk iets goeds voor hen achterhiel (**Genesis 3**):

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

De strategie van de duivel is niet veranderd - hij gebruikt nog steeds angsten, leugens, beschuldigingen, schuldgevoelens en veroordelingen om gelovigen te verstrikken en hen te laten twifelen aan Gods volmaakte liefde, vergeving en overvloedige genade. Zijn er zaken waar jij bang voor bent? Besef dan dat die angsten wijzen op de aanwezigheid van verkeerde overtuigingen in jouw leven waarvan God wil dat je ervan wordt bevrijd. Misschien is jou iets verkeerd geleerd? Misschien is jou geleerd dat God een straffende God is en jou ziek wil maken of houden? Misschien is jou wel geleerd dat God boos op jou is en jou verlaten heeft? Vervang verkeerde overtuigingen door juiste overtuigingen gebaseerd op de Bijbel en je zult die angsten uitroeien.

12. AVONDMAAL

Misschien vraag jij je wel af wat het Avondmaal met gezondheid te maken heeft? In sommige kerken worden mensen niet toegelaten aan het Avondmaal. Sommigen denken zelfs dat het Avondmaal niet voor hen bestemd is. Sommige kerken misbruiken het Avondmaal zelfs als tuchtmiddel. Wat vieren we eigenlijk, en waarom? Jezus Zelf heeft het Avondmaal ingesteld, ter nagedachtenis. We lezen het bijvoorbeeld in **Lukas 22**:

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.



En, we mogen het Avondmaal vieren zo vaak we willen. Het kan ook in een huisgemeente,

Jezus verbiedt dit nergens (Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis). Wat herdenken we eigenlijk?

In **1 Korinthe 11** herinnert Paulus ons aan Jezus' instelling van het Avondmaal:

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

Met het Avondmaal herdenken we dus dat Jezus Christus aan het kruis stierf en Zijn bloed voor ons vergoot. God wil dat we nooit vergeten dat Jezus Zich voor ons, zondaren, offerde! Veel Christenen ondergaan problemen, omdat hun gedachten niet gericht zijn op de dood en opstanding van Jezus: ze blijven dus hangen in "het zondaar zijn"! Sommigen (velen?) twifelen er zelfs aan of God wel van hen houdt. Echter, het kruis is de demonstratie van Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. We herdenken dus het feit dat Jezus stierf voor onze zonden. Zijn bloed is voor onze zonden vergoten. De wijn staat symbool voor het bloed: de vergeving van onze zonden.

Waar staat het brood dan voor?

Het Avondmaal is niet slechts een geloofsdaad (herdenking) voor onze vergeving, maar ook voor onze genezing! Iedere keer als we het brood eten en de wijn drinken, gedenken wij de dood van Jezus en wat Hij bewerkstelligde met Zijn lichaam en bloed, en spreken wij ons geloof daarin uit (*Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis*). Het brood herinnert ons eraan dat de striemen in het lichaam van Jezus ons genezing brengen, zoals we in **Jesaja 53** lezen (*door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen*). Het Avondmaal is dus bedoeld om ons geloof in de dood van Jezus uit te spreken, Hem voor je te zien en te ontvangen wat Hij je wil geven. Hij heeft met Zijn lichaam en Zijn bloed een verbond met ons gesloten van genezing, vergeving, bevrijding en verzoening. Het brood staat dus voor Zijn lichaam dat voor ons gepijnigd en gemarteld is, het lichaam dat onze ziektes en kwalen gedragen heeft!

Hoe vieren we het Avondmaal?

Paulus wees de gemeente in Korinthe terecht. Er werd van het Avondmaal een vreetfeestijn gemaakt, waar de armen van buitengesloten werden. In **1 Korinthe 11** beschrijft Paulus de misstanden: dat is dus niet de manier waarop Avondmaal gevierd moet worden! (*Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere.*). Door mensen uit te sluiten en eraan voorbij te gaan wat Jezus met Zijn lichaam en Zijn bloed bewerkstelligd heeft, doen we het Avondmaal tekort. Immers:

Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.

God zal ons niet veroordelen, maar blijkbaar kunnen mensen zichzelf wel veroordelen! We doen onszelf ernstig tekort en we missen de genezende uitwerking van het Avondmaal als wij ons niet op het lichaam van Jezus concentreren. In hetzelfde Bijbelhoofdstuk lezen we immers:

Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.

Samengevat

Het brood vertelt ons dat de striemen in het lichaam van Jezus ons genezing brengen, zoals we

in **Jesaja 53** lezen:

door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen

En de wijn vertelt ons dat wij dankzij het bloed van Jezus niet meer veroordeeld worden, zoals we in **Efeziërs 1** lezen:

door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen

Het Avondmaal is dus bedoeld om ons geloof in de dood van Jezus uit te spreken, Hem voor ons te zien en te ontvangen wat Hij ons wil geven. Hij heeft met Zijn lichaam en Zijn bloed een verbond met ons gesloten van genezing, vergeving, bevrijding en verzoening! Het Avondmaal is dus óók (dus niet alleen maar) een sleutel tot genezing. Richt je bij het Avondmaal dus op Jezus, op het kruis. Richt je op Zijn offer voor jou: de vergeving van je zonden (Zijn bloed), waardoor je het eeuwige leven ontvangen hebt, en de genezing van je ziektes en kwalen (Zijn lichaam). Zoals je vergeving kunt verwachten, kan je ook genezing verwachten!

13. GENEZING EN GEZONDHEID - EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

Wanneer we over genezing en gezondheid spreken, ontstaat er snel ruzie en, helaas ook of misschien wel vooral, in het Christelijke wereldje. Vreemd genoeg wordt er snel geoordeeld, of heeft men het gevoel geoordeeld te worden. Geneest God vandaag nog? Geneest Hij altijd, of is er sprake van een loterij? En wat moet je doen als je ziek bent, bidt, maar niet geneest? Vreemd genoeg worden juist die mensen die wel geloven dat God altijd geneest door velen met de nek aangekeken en bekritiseerd. Is die kritiek terecht? In dit artikel willen we in gaan op prangende vragen en deze aan de hand van de Bijbel beantwoorden. Feit is en blijft dat vrijwel niemand ziek wil zijn. Willen we niet allemaal gezond zijn? Je kunt dit artikel ook als een korte samenvatting of handleiding beschouwen voor jouw weg naar genezing en gezondheid.

De Bijbel leert ons dat het Gods wil is dat je gezond bent! Uit de vele Bijbelteksten over genezing (bestudeer deze op onze website!) blijkt dat hier geen enkele discussie over mogelijk is. We gaan nu uitleggen hoe jij deze genezing kunt ontvangen en kunt behouden aan de hand van eenvoudige stappen, waarin we duidelijk maken wat je wel moet doen, maar ook wat je niet moet doen!

A. Wat moet je wel doen?

Aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser

De eerste stap is direct de belangrijkste stap! Deze stap is niet slechts belangrijk, maar in alle gevallen ook noodzakelijk! Als jij Jezus Christus NIET als God en Verlosser wil aanvaarden, houdt alles op. Jezus is de Bron van alles, Hij is jouw Schepper, jouw God, maar ook jouw Verlosser en Geneesheer. Zonder Hem ontvang je geen eeuwig leven, en ben je voor je gezondheid volledig afhankelijk van je eigen inspanningen. Je kunt misschien tijdelijk gezond en fit zijn door gezond te leven en te sporten, maar, uiteindelijk zal je alles verliezen. Aan het eind van dit artikel lees je hoe eenvoudig het is om Jezus te aanvaarden als God en Verlosser!

B. Wat moet je niet doen?

Iets niet doen is soms zelfs lastiger dan iets wel te doen. We noemen enkele grote struikelblokken die genezing van ziekte en het behouden van gezondheid in de weg staan:

1. De Bijbel leert ons dat we NIET naar de omstandigheden moeten kijken (maar naar Jezus). Verhef dus niet jouw omstandigheden of de negatieve verhalen van anderen tot norm. We ontkennen niet dat mensen ziek zijn, ziek blijven of zelfs sterven aan een ziekte. Maar, in onze zoektocht naar genezing en gezondheid, mogen we deze vervelende omstandigheden nooit als norm zien. Wanneer we over genezing spreken worden vaak grote mannen en vrouwen Gods genoemd die ziek waren of stierven aan een ziekte. Het is gebeurd, en het gebeurt, maar het is nooit Gods wil! De Bijbel leert ons dit ook niet. Geloof dus niet dat God jou niet wil genezen. De Bijbel leert ons in **Marcus 7:13** dat we Gods Woord krachteloos kunnen maken door onze eigen tradities. Doe dus afstand van menselijke tradities en ervaringen en beperk je tot de Bijbel!
2. Als mensen ziek zijn en geen genezing ontvangen, veroordeel ze niet, maar ga op zoek naar de oorzaken! Zolang mensen willen leren, blijf je ze bemoedigen en onderwijzen, en daar waar nodig of mogelijk voor ze bidden. Echter, wanneer mensen niet willen, laat ze dan, maar veroordeel ze niet. De Bijbel leert ons in **Mattheüs 7** iets opmerkelijks:

en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen,...

Wanneer jij dus vasthoudt aan Gods Woord, maar anderen het (deels) afwijzen, hou je pareltje dan voor je. Deel het niet met diegenen die het willens en wetens willen vertrappen, vaak via valse doctrines.

3. Wanneer jij serieus in gezondheid wil wandelen, en/of genezing voor je aandoeningen of ziekte wenst, wijs kritiek dan niet af! Veel mensen voelen zich veroordeeld, als ze vermaand worden. De Bijbel leert ons dat we ons denken moeten vernieuwen. De Bijbel leert ons ook dat we elkaar moeten bemoedigen en troosten, maar ook moeten vermanen en onderwijzen. De meeste mensen willen wel troost ontvangen, maar onderwijs en vermaning voelen vaak aan als een oordeel! Wanneer een Bijbelgetrouwe leraar jou onderwijst, of wanneer een mede-gelovige jou wijst op destructief gedrag, noem het dan geen veroordeling! Kritiek, onderwijs en vermaningen zijn geen veroordelingen! Laat dus niet jouw emoties bepalen wat je wel of niet aanvaardt! Voel je niet veroordeeld, wanneer je onderwezen wordt!
4. Als aanvulling op de punten (2) en (3) moet jij je dus ook niet schuldig voelen. Als jij voor iemand bidt, maar, er is (nog) geen zichtbare genezing, of wanneer jij ziek bent, maar je ontvangt (nog) geen zichtbare genezing, voel je dan niet schuldig! Blijf vasthouden aan Gods belofte en Zijn wil, staak je zoektocht naar de Waarheid niet! Gelovigen zijn pelgrims op weg naar het eeuwige leven. In het leven moeten we ons denken vernieuwen. De één doet dit sneller dan een ander, en het kan ook zo zijn dat je op het ene gebied je denken al vernieuwd hebt, terwijl je op het andere gebied nog niet zo ver bent. God geeft ons geen schuldgevoel! Doe dus afstand van mensen die jou een schuldgevoel willen aanpraten. Maak wel onderscheid tussen onderwijzen, het leveren van kritiek, vermanen enerzijds en het aanpraten van een schuldgevoel anderzijds!

C. Wat moet je wel doen?

In feite is het wandelen in gezondheid heel simpel, misschien wel te simpel. De Bijbel leert ons

in **Psalms 91** dat als we schuilen bij de Allerhoogste (God) en belijden dat Jezus Christus onze God, bescherming en toevlucht is, dat dan geen enkele plaag ons zal raken.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten.... Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! ... bij u zal het onheil niet komen

Het onheil zal diegenen die dus schuilen bij de Allerhoogste en Jezus Christus aanvaardden als God, bescherming en toevlucht, niet raken!

Daarnaast spreekt de Bijbel over de wapenrusting van God in **Efeziërs 6**. Wanneer jij deze volledig aanhebt, zal je in alle gevallen stand houden tegen de duivel. En, omdat ziekte van satan komt (dus niet van God!) zal ook ziekte jou niet raken. Wanneer je toch ziek bent, mag jij je beroepen op het volbrachte Werk van Jezus Christus aan het kruis. Hij is niet "slechts" voor jouw zonden gestorven en weer opgestaan uit de dood, maar, Hij heeft ook jouw kwalen en ziektes gedragen, zodat jij genezen bent van alle ziektes (**Jesaja 53**):

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Wanneer jij dus ziek bent, of niet geneest, is er ergens een gat in jouw wapenuitrusting, of schuil je niet volledig bij de Allerhoogste, of heb je Jezus Christus slechts op bepaalde gebieden aanvaard. Wanneer jij (nog) geen genezing ontvangen hebt, klopt er dus iets niet. Maar, zoals je gelezen hebt, hoef jij je niet schuldig te voelen! God is liefde, het is Zijn wil dat je gezond bent, dus, als jij ziek bent, is het Zijn wil dat je geneest. Wanneer het toch fout gaat, raadpleeg dan de Bijbel, want de Bijbel geeft op iedere vraag antwoord! De Bijbel beantwoordt dus ook de vraag waarom sommigen hun genezing (nog) niet (volledig) ontvangen. We gaan een aantal punten behandelen. De kans is zeer groot dat ook jouw kwestie genoemd wordt!

1. Misstanden bij het Avondmaal

Paulus leert ons in **1 Korinthe 11** dat er mensen zijn die ziek zijn of zelfs vroegtijdig sterven, vanwege misstanden bij het Avondmaal. De meeste mensen denken dat Paulus hier uitsluitend doelt op misbruik van het Avondmaal, dat hij spreekt over vreetfestijnen en aanverwante zaken. Maar, wanneer we goed lezen, spreekt Paulus over afwijkingen in de leer (dus weer de menselijke tradities!) en het onwaardig meedoen aan het Avondmaal. Maar wat is onwaardig meedoen? Het betekent niet dat we eerst al onze zonden moeten belijden en dat als we nog ergens een zonde hebben, dat we vooral niet aan het Avondmaal mogen deelnemen. Paulus zegt:

Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken

En, waar we een "daarom" lezen, moeten we ons afvragen "waarom?" Het antwoord lezen we in **1 Korinthe 11:29**:

omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt

Er zijn dus mensen, zelfs hele kerken, die het lichaam (brood) niet onderscheiden, en alles dus op één en dezelfde hoop gooien. De deelnemers beseffen wel dat de wijn symbool staat voor het vergoten bloed van Jezus Christus ter vergeving van onze zonden, maar de meesten begrijpen niet dat het brood symbool staat voor het gebroken en kapot geslagen lichaam van Jezus, ter genezing van onze ziektes en kwalen! Als jij dus deelneemt aan het Avondmaal,

onderscheid dan het brood van de wijn! Hoe doe je dit nu praktisch? Ga naar een Kerk of Gemeente waar ze dit onderscheid wel maken, of vier het Avondmaal thuis met medegelovigen of desnoods alleen! Hoe vaak mag of moet je dit doen? Zo vaak je maar wil! Het Avondmaal is geen "truc", maar een herinnering aan het perfecte en volbrachte Werk van Jezus Christus!

SAMENGEVAT

Het is dus mogelijk dat jij ziek bent en/of niet geneest, omdat je bewust of onbewust op een onwaardige manier deelneemt aan het Avondmaal. De oplossing is eenvoudig: Vier het avondmaal dus op een waardige manier; zoek een Bijbelgetrouwe kerk waar het lichaam (brood) onderscheiden wordt en/of organiseer zelf het Avondmaal met je gelovige vrienden!

2. Ongeloof

Tja, daar is ie dan.... ONGELOOF... Velen haken nu af of worden zelfs boos, want nu wordt er geoordeeld. Hoeveel mensen jammeren dat ze zo hun best gedaan hebben, zo gelovig zijn, zo lang gebeden hebben, maar er is niks gebeurd... En dan krijgen ze nog een trap na van hun voorganger of kerk, want "ze geloven niet genoeg". Ruzie en verdeeldheid zijn het gevolg, terwijl juist nu de uitdaging zou moeten zijn te onderzoeken wat er echt aan de hand is! De Bijbel spreekt wel degelijk over ongeloof, maar betekent dit dat jij niet genoeg geloof hebt? Zegt Jezus niet dat het geloof van een mosterdzaadje genoeg moet zijn? Om maar direct met de deur in huis te vallen: Ongeloof is totaal iets anders dan het niet hebben van geloof! Jij kunt dus genoeg geloof hebben, maar ongeloof tegelijkertijd. We moeten hierbij denken aan de genezing van de maanzieke jongen in **Mattheüs 17**. De discipelen, die notabene letterlijk naast en met Jezus liepen, konden de maanzieke jongen niet genezen. Op de vraag waarom ze het niet konden, gaf Jezus een antwoord. De meeste mensen zouden dan een bemoediging willen of begrip, of misschien wel troostende woorden en een oplossing voor de zieke jongen. Misschien kon er iets anders voor de jongen gedaan worden? Maar, het antwoord van Jezus was keihard:

*O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal ik nog bij u zijn, hoelang zal ik u nog verdragen?
... Vanwege uw ongeloof...*

Er was dus sprake van ongeloof! De meesten willen dit niet horen. In dit verhaal is er zelfs sprake van een specifiek soort ongeloof. De discipelen waren zo overweldigd door de situatie waarin de maanzieke jongen zich bevond, dat hun ongeloof groeide en groeide. Over dit ongeloof zegt Jezus:

Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten

Jezus spreekt dus NIET over demonen die slechts uitgaan door vasten. Geen enkele boze geest is onder de indruk van vasten. Jezus spreekt duidelijk over ongeloof. Nu beweren we niet dat jij moet gaan vasten en bidden. Je kunt het wel overwegen. Wat we wel beweren is dat jij je meer moet richten op Jezus en NIET op de omstandigheden. Vasten is een manier om jezelf te disciplineren. Je kunt je ongeloof ook bij God neerleggen, zoals de vader van de maanzieke jongen deed. De vader wist dat er ongeloof was, hij had het zojuist gezien. Zijn gebed was kort, krachtig en effectief (**Markus 9**):

Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Naast het ongeloof van de discipelen, spreekt Jezus ook over een ander soort ongeloof. In Nazareth werd Jezus niet zo hartelijk ontvangen. Slechts weinigen zagen in Hem de Verlosser, de Geneesheer, God en de Schepper. Slechts weinigen ontvingen genezing (terwijl de

genezing voor iedereen beschikbaar was!!). Het ongeloof van de mensen stond in de weg:

En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

SAMENGEVAT

Aanvaard Jezus Christus niet alleen als God en Verlosser, maar zie Hem ook als Geneesheer! Neem een voorbeeld aan de mensen in Nazareth hoe het NIET moet. Ongeloof kan dus wel degelijk een reden zijn waarom mensen ziek zijn of niet genezen. Het kan zowel gaan om ongeloof bij de zieke, maar ook om ongeloof van degene die bidt. De oplossing is eenvoudig: overweeg of bidden en vasten jouw ongeloof kan wegnemen en/of leg dit ongeloof bij God neer, zoals de vader van de maanzieke jongen deed!

3. Gebrek aan kennis

De Bijbel leert ons dat Gods Volk te gronde gaat door gebrek aan kennis! Zoals we gelezen hebben, zijn er hele kerkgemeenschappen die het Avondmaal onwaardig gebruiken. Er is weinig kennis over gezondheid en genezing. De Bijbel leert ons dat Gods Woord medicijn is voor onze ziel, maar ook voor ons lichaam (**Spreuken 4**). Het is dus heel goed mogelijk dat een gebrek aan kennis jouw gezondheid en/of genezing in de weg staat! Voed je dus dagelijks met Gods Woord, door een stukje in de Bijbel te lezen. Vernieuw je denken, door menselijke visies te vervangen door Bijbelse visies, op alle gebieden. Het kan zelfs zijn dat een verkeerde gedachte over schepping en evolutie resulteert in het verkeerd interpreteren van veel Bijbelteksten, met zelfs gezondheidsschade tot gevolg! Pas ook op dat je niet ten prooi valt aan allerlei modetrends, zoals yoga, reiki, EMDR-therapie, mindfulness of andere occulte zaken. Occultisme is vaak het gevolg van gebrek aan kennis en staat daarmee genezing en gezondheid in de weg!

SAMENGEVAT

Aanvaard Jezus Christus niet alleen als God en Verlosser, maar zie Hem ook als Geneesheer en Leraar! Voed je met Gods Woord en zoek een Bijbelgetrouwe bediening! Wanneer het niet in jouw omgeving lukt, zoek dan een online-bediening. Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

4. Valse leer

Een aanvulling op het vorige punt is de aanwezigheid van valse leer. Hoe vaak horen of lezen we dat God niet altijd geneest? In de Bijbel treffen we niet één tekst aan waarin Jezus zegt dat Hij niet wil genezen, of dat Hij je naar een dokter stuurt. Nergens lezen we dat God jou een ziekte geeft om je te onderwijzen! Maar hoe zit het dan met Paulus? Volgens velen had hij een oogziekte. De werkelijkheid is anders! Paulus had geen oogziekte! Ook Trofimus genas gewoon, ondanks het feit dat Paulus hem in eerste instantie achterliet. En zelfs Job, die enorm moest lijden, genas na slechts enkele maanden, en werd zelfs dubbel gezegend! Er is dus een hardnekkige leer die beweert dat niet iedereen geneest, met valse Bijbelse onderbouwing. Wanneer jij je daarin oprecht verdiept, kan je niet anders concluderen dan dat Jezus in de Bijbel iedereen geneest en iedereen wil genezen, zonder enige uitzondering!

SAMENGEVAT

Ook nu geldt weer dat jij Jezus Christus niet alleen als God en Verlosser moet aanvaarden, maar ook als Geneesheer en Leraar! Laat je tevens onderwijzen door Bijbelgetrouwe leraren. Wanneer het niet in jouw omgeving lukt, zoek dan een online-bediening. Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

5. Destructief gedrag of zonde

Jezus leert ons niet meer te zondigen! Wanneer we Jezus Christus als God en Verlosser aanvaard hebben, is onze redding een zekerheid. Onze zonde is weggenomen. Maar, het betekent niet dat we zomaar alles kunnen, moeten en willen doen. Als het goed is wil je bepaalde zaken niet meer doen. In **Johannes 5** geneest Jezus een verlamde man, maar voegt er direct iets aan toe:

zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.

Er zijn genezingsbedieningen waar minstens de helft van de mensen hun genezing vrij snel weer verliezen, omdat ze hun gedrag niet veranderen. De meeste mensen weten het wel. "Niet zondigen" betekent niet dat je de tien geboden even afgaat om te bekijken of je ergens nog iets kunt verbeteren. "Niet zondigen" betekent dat je met God gaat samenwerken, en niet met satan. Als jij dus een ziekte hebt ten gevolge van je leefstijl, omdat je bijvoorbeeld niet beweegt en veel te veel snoept, dan kan je wel genezing ontvangen, maar zal je tevens je leefwijze moeten veranderen. Jezus zegt het niet voor niets! Als je het niet doet, kan jou dus zelfs iets ergers overkomen! De Bijbel leert ons ook te zorgen voor ons lichaam. Concreet betekent dit dat we gezond willen eten, willen bewegen, niet willen roken, enz. enz.

SAMENGEVAT

Ga na waarom je ziek bent. Je kunt God om wijsheid en raad vragen. Luister dan ook naar die raad! Vaak lees je het antwoord al in de Bijbel. Als jij genezing ontvangen heb, denk dan ook aan je leefwijze! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

6. Juist bidden

Veel gelovigen bidden wel, maar op een verkeerde manier. Jakobus leert ons zelfs dat mensen wel verlangen naar zaken (bijvoorbeeld gezondheid) en geeft een reden:

omdat u niet bidt

Nu zul jij misschien zeggen "ik bid wel, maar ontvang toch niet wat ik verlang". Ook nu geeft Jakobus antwoord:

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt...

Je kunt dus verkeerd bidden. Er zijn mensen die ziek zijn en God gaan smeken of ze alsjeblieft gezond mogen worden. Strikt gezien is dit gebed al beantwoord in de Bijbel. Het antwoord op dit gebed is altijd JA! En natuurlijk mag jij al je problemen met God bespreken. Sterker nog: Hij wil dat ook. Maar vervolgens wordt er ook een actie van jou gevraagd! Jezus leert ons tegen het probleem te spreken, zoals in **Markus 11**:

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twifelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

Jezus zegt dus NIET dat je tegen God moet spreken en dat je Hem moet vragen of Hij de berg in de zee wil werpen. De berg staat natuurlijk symbool voor jouw probleem. Jij moet dus tegen jouw probleem, bijvoorbeeld een ziekte of kwaal, spreken en bevelen te vertrekken! Daarnaast

leert Jakobus ons ook dat in geval van ziekte de Gemeente van Christus kan, mag en moet bidden:

Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.

Nu zijn er mensen die beweren dat het hier gaat om vergeving van zonden, en dat is deels waar. Er staat immers:

En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Maar daarvoor lezen we:

En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten.

En hier gaat het wel degelijk om genezing!

SAMENGEVAT

Het kan dus zijn dat je ziek bent, omdat je niet juist bidt! Leer te spreken tegen je probleem. Vernieuw ook je denken op dit gebied door Bijbelgetrouw onderwijs te volgen! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

7. Vergeving

Het niet kunnen of willen vergeven kan genezing in de weg staan. Onvergevingsgezindheid en bitterheid kunnen zelfs ziekte veroorzaken. In Jakobus lezen we niet alleen dat men verkeerd kan bidden. We lezen er ook nog iets anders opvallends:

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.

Het gaat hier ook om fysieke gezondheid! En nee, zonden belijden en elkaar vergeven is geen "truc" om gezond te worden. Jakobus spreekt duidelijk over een hartgesteldheid. Iemand kan jou iets verschrikkelijks aangedaan hebben. De vraag is nu wat je doet! Iemand vergeven betekent niet het ontkennen van feiten! Iemand vergeven betekent dat je de feiten erkent, maar iemand niet meer aanrekenet of kwalijk neemt! Als iemand jou iets verschrikkelijks aangedaan heeft, moet je over deze feiten kunnen spreken, zonder dat je daar emoties van boosheid, bitterheid of onvergevingsgezindheid krijgt. Als dit niet het geval is, heb je die persoon niet vergeven. De Bijbel zegt niet dat je dan ook met iedereen moet omgaan. Vergeven zegt iets over jouw hartgesteldheid. Vergeven doe je niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. Laat de woorden uit **Spreeken 17** goed tot je doordringen:

Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

Onvergevingsgezindheid en bitterheid horen niet bij een blij hart!

SAMENGEVAT

Het kan dus zijn dat je ziek bent, omdat je niet kunt vergeven. Vergeef anderen zoals God jou vergeven heeft! Vernieuw ook je denken op dit gebied door Bijbelgetrouw onderwijs te volgen! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

8. Toon je geloof door je werken!

Als we zeggen dat jij je geloof moet tonen door je werken, dan denken de meeste mensen aan "goede werken". Nu zijn we niet tegen goede werken en is het goed dat je geld aan goede doelen schenkt, of dat je omkijkt naar je oudere buurman of buurvrouw, of dat je goed bent voor de natuur en voor dieren. Maar dit zijn zaken die we allemaal kunnen en willen doen. God heeft ons een geweten gegeven, waardoor de meeste mensen in staat zijn "goede werken" te doen. Onder geloofswerken verstaan we toch iets anders! Als God tegen Noach zegt dat hij een ark moet bouwen, dan vertrouwt Noach op God. De vraag is nu of jij op God (Jezus) vertrouwt na je genezing? Als jij graag wilt sporten, maar je kan het niet vanwege een ziekte, wat doe je dan als je genezen bent? Precies! Je gaat sporten. Echter, als je het geloof niet hebt, kan het zelfs onverstandig zijn. Als je geen geloof hebt, kan je zelfs beter de natuurlijke weg bewandelen. Dit adviseren we natuurlijk niet, maar, zonder geloof is het de enige mogelijkheid! Een betere weg is je geloof te voeden door het lezen en horen van Gods Woord, want geloof komt door het luisteren (en lezen) van de Bijbel (**Romeinen 10**):

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God

SAMENGEVAT

Het kan dus zijn dat je ziek bent, omdat je blijft hangen in de gevolgen van je ziekte. Als jij daadwerkelijk het geloof hebt, dan handel je ook daar naar! Vernieuw ook je denken op dit gebied door Bijbelgetrouw onderwijs te volgen! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

9. Volharding

Zelfs als je al deze stappen gezet hebt, nagegaan hebt waar je misschien iets hebt laten liggen, maar nog steeds niet in (volledige) gezondheid wandelt, dan mag je nog niet opgeven. Feit is en blijft dat God wil dat je gezond bent! De Bijbel leert ons dat we ons denken moeten vernieuwen. In deze handleiding hebben we een aantal voorbeelden behandeld en een aantal mogelijke redenen gegeven waarom jij (nog) geen genezing ontvangen hebt, terwijl genezing wel voor jou beschikbaar is. Het kan heel frustrerend zijn dat jij nog steeds met een kwaal rondloopt. Maar, wees eerlijk tegen jezelf en anderen! Ligt het aan God? Is het Zijn wil dat jij een kwaal hebt? Blijf volharden in geloof en geef vooral niet op! De Bijbel geeft altijd antwoord, ook in en voor jouw situatie. Als jij de Bijbel niet bestudeert, ontvang je dus ook geen antwoord. Besef dat ook grote mannen en vrouwen Gods met problemen kampten. Neem een voorbeeld aan Petrus! Hij liep over het water, omdat hij zich op Jezus focuste. Maar, toen Petrus naar de omstandigheden ging kijken (de wind) werd hij bang, met als resultaat (**Mattheüs 14**):

en toen hij begon te zinken

De Bijbel geeft dus altijd antwoord! Het is dus zeer belangrijk dat je in alle gevallen het antwoord in de Bijbel zoekt!

SAMENGEVAT

Het kan dus zijn dat je ziek bent, omdat je opgegeven hebt! Geef echter nooit op! Blijf trouw aan Gods Woord (de Bijbel) en zoek daar antwoord op jouw vragen en problemen. Vraag God om wijsheid. Vernieuw ook je denken op dit gebied door Bijbelgetrouw onderwijs te volgen! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

We nodigen diegenen die het pad van gezondheid en genezing willen bewandelen uit de eerste

stap te zetten, zoals in (A) uitgelegd!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.