

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE HEMEL?



INHOUDSOPGAVE

- 1. IS DE HEMEL EEN LETTERLIJKE PLAATS?**
- 2. HERKENNEN WE ELKAAR IN DE HEMEL?**
- 3. WAT GAAN WE DOEN IN DE HEMEL?**
- 4. HOEVEEL HEMELS ZIJN ER?**
- 5. GAAT MIJN HUISDIER NAAR DE HEMEL?**

1. IS DE HEMEL EEN LETTERLIJKE PLAATS?

Zowel de hel als de hemel zijn reële plaatsen, waar mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als jij geen Christen bent, dan nodigen we je van harte uit dit boekje over de hemel te lezen, maar vooral te begrijpen hoe ook jij na het aardse leven eeuwig in de hemel kan en mag zijn! Aan het eind van dit boekje leggen we dit uit!

Maar ook voor Christenen is het van groot belang na te gaan wat de Bijbel zegt over de hemel! Paulus zegt in **Kolossen 3** niet voor niets dat we de dingen moeten bedenken die boven (de hemel!) zijn, en niet op de aarde! De Bijbel noemt en herhaalt de hemel honderden keren, niet omdat God uitgepraat was, maar omdat het een essentieel onderwerp is! Een Christen richt zich dus niet meer op de zaken van de wereld, maar op de zaken van Gods Koninkrijk en de hemel. De hemel en de hel zijn reëler dan het aardse leven!

In dit boekje behandelen we diverse vragen, zoals "waar is de hemel?", "heb ik hetzelfde lichaam in de hemel?", "herken ik anderen in de hemel, en herkennen anderen mij?", "hoe oud ben ik in de hemel?", "gaan kinderen naar de hemel?" en, misschien wel de meest gestelde vraag: "gaat mijn (huis)dier naar de hemel?".

Misschien ken je de plaatjes wel, waar witte mensen met een harpje op een wolk zitten? We zullen je geruststellen! De Bijbel leert ons gelukkig iets totaal anders!

Is de hemel een letterlijke plaats?

We leven in een wereld waar occultisme hoogtij viert. Zelfs veel gelovigen denken dat de hemel een symbolische of figuurlijke plaats is, of dat we kunnen spreken over "hogere sferen" of een hogere toestand van bewustzijn. Sommige bekende songs beweren zelfs dat de hemel een plaats op aarde is! Niks van dit is waar! De hemel is een letterlijke, fysieke, geografische plaats, waar engelen, mensen en dieren zijn! In **Johannes 14** lezen we Jezus' woorden:

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

In **Hebreeën 11** lezen we:

Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is...

Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

De Bijbel laat geen enkele ruimte voor twijfel! De hemel is een fysieke plaats, een vaderland, met daarin een stad, een Ontwerper (God!).

De locatie van de hemel

In **Jesaja 14** lezen we over de val van Lucifer:

Hoe bent u uit de hemel gevallen.... Ik zal opstijgen naar de hemel tot boven Gods sterren... ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.

Hoewel we niet de exacte locatie van de hemel kennen, weten we wel dat de hemel (en er zijn drie hemels: de atmosfeer van de aarde, het universum en de hoogste hemel) boven Gods sterren is, boven de aarde, ergens in het noorden.

Efeze 4 bevestigt dit:

Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

In de volgende hoofdstukken zullen we veel andere veel-gestelde vragen behandelen, vragen waar sommigen al jaren mee lopen!

Wat jij je nu wel kunt afvragen is of jij er bij hoort? De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de enige Weg is. Alle andere wegen voeren tot de hel, omdat ieder mens de relatie met God verziekt heeft. Jezus Christus heeft de Weg naar de Hemel voor ons vrijgemaakt. De Bijbel zegt in **Johannes 3**:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

2. HERKENNEN WE ELKAAR IN DE HEMEL?

We leven in de "laatste dagen" van de menselijke geschiedenis. Ben jij gereed voor de wederkomst van Jezus Christus? Weet jij zeker waar jij de eeuwigheid zal doorbrengen? Zowel de hel als de hemel zijn reële plaatsen, waar mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen.



In hoofdstuk 1 hebben we uitgelegd dat de hemel een letterlijke, geografische plaats is. In dit en de volgende hoofdstukken behandelen we diverse andere vragen.

Herkennen we elkaar in de hemel?

In **Lukas 24** lezen we, na de opstanding van Jezus:

En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien.

Na Jezus' opstanding verscheen Hij gewoon in Zijn (verheerlijkt en eeuwig) lichaam. In de hemel zullen we een fysiek lichaam hebben! Ons hemelse fysieke lichaam zal een eeuwig, perfect lichaam zijn! Jezus kon aangeraakt worden, Jezus was herkenbaar! Ook wij zullen herkenbaar zijn na het aardse leven. We zullen onze dierbaren (in Christus) ook herkennen! Jezus sprak verder:

En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten?

Na Zijn opstanding at Jezus! En, dit beantwoordt tevens een andere vraag: zullen we na onze opstanding eten? Het antwoord is zonder enige twijfel JA! **Mattheüs 26** bevestigt dit, waar Jezus zegt:

Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die

met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

De Bijbel leert ons zonder enige twijfel dat onze identiteit dezelfde zal zijn als op aarde! In **1 Korinthe 15** lezen we:

Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is..... Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.

We ontvangen dus na het aardse leven een perfect, onsterfelijk lichaam, dat lijkt op ons aardse lichaam, zoals Paulus uitlegt in **1 Korinthe 15: 35-58**.

Samengevat

We zullen onszelf en onze dierbaren herkennen in de hemel. Ook om deze reden heeft evangelisatie de hoogste prioriteit! Is Christus jouw God en Verlosser? Ben jij gereed voor de wederkomst van Jezus Christus?

De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de enige Weg is. Alle andere wegen voeren tot de hel, omdat ieder mens de relatie met God verziekt heeft. Jezus Christus heeft de Weg naar de Hemel voor ons vrijgemaakt. De Bijbel zegt in **Johannes 3**:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

3. WAT GAAN WE DOEN IN DE HEMEL?

We weten nu dat de hemel een letterlijke, geografische plaats is, waar we elkaar herkennen. We gaan nu na wat we gaan doen in de hemel.

In de eerste plaats is het van essentieel belang te begrijpen dat ieder mens eeuwig leeft! Jij leeft dus ook eeuwig! Direct na de fysieke dood staat jouw eeuwige bestemming vast. Heb jij Jezus aanvaard als God en Verlosser? Dan staat jouw naam in Het Boek des Levens, en ben jij verzekerd van een eeuwig leven in een onvoorstelbare mooie hemel en op een nieuwe aarde! Maar, als jouw naam niet in dit Boek staat, als jij Jezus dus niet aanvaard hebt, wacht er een gruwelijk lot, het laatste oordeel, zoals we in **Openbaring 20** lezen:

En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Kies dus voor Jezus, voordat het te laat is! Maak die keuze nu, een eenvoudige keuze, maar een keuze die jouw eeuwige bestemming zal bepalen! Terug naar de vraag: "wat gaan we doen in de hemel?"

1. In de hemel zullen we verantwoordelijkheden hebben (Mattheüs 25)

We zullen taken krijgen. We zullen geen zorgen hebben, er zal ook geen gezwoeg zijn, maar wel werk.

We zullen dus geen "vrije tijd" hebben tot in eeuwigheid. Van verveling zal gelukkig geen sprake zijn! In **Genesis 2** lezen we:

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

Nu kan men beweren dat het in de hemel anders zal zijn, maar besef goed dat de opdracht die de mens in Eden kreeg (het bewerken en onderhouden) door God gegeven werd vóór de zondeval. De wereld was perfect. De mens was gemaakt om eeuwig te leven, en dus ook eeuwig de hof van Eden (en de rest van de aarde en het universum?) te bewerken en te onderhouden! In de hemel zal de mens een vergelijkbare opdracht krijgen! We zullen genieten van dit werk, we zullen het nooit met tegenzin doen. Werk is geen vloek. De aardbodem is vervloekt. Werk is na de zondeval zwoegen geworden (**Genesis 3**). In het hemelse werk zullen we voldoening en vreugde vinden. Van gezwoeg zal geen sprake meer zijn!

2. We zullen dienen in de hemel!

In **Openbaring 22** lezen we:

En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen.

We zullen God en elkaar dienen, en we zullen dit met zeer veel plezier doen!

3. We zullen in de hemel eten!

In **Genesis 1** voorzag God mens en dier van eten! Er zullen verrassende parallellen zijn tussen het oorspronkelijke paradijs en de hemel! Daarnaast zegt Jezus in **Mattheüs 26**:

Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

4. Sommigen geloven ook dat we zullen slapen in de hemel.

Hoewel God nooit slaapt, rustte Hij na de zesde scheppingsdag, en aangezien wij niet de Schepper zijn, maar het schepsel, zullen wij mogelijk wel rusten en ook slapen in de hemel. Besef daarnaast dat ondanks het feit dat de hemel en de hel eeuwig zijn, er wel tijdsbesef is! In **Openbaring 20** lezen we, als de duivel in de hel geworpen wordt:

En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Dus, dag en nacht in eeuwigheid! Misschien denk je dat er geen dag en nacht kan zijn als het altijd licht is (in de hemel) of als het altijd donker is (in de hel), maar, diegenen die wel eens in het poolgebied zijn geweest, weten dat het gedurende de poolnacht niet licht wordt, en gedurende de midzomernacht niet donker wordt, terwijl er wel dagen en nachten zijn! Een hemelse organisatie, werk, taken, rust en eten suggereren ook iets van tijd. Er zal tijd zijn in de eeuwigheid, maar tijd zal een compleet andere rol spelen als gedurende het aardse leven. Stress, haast en ongeduld zullen er niet meer zijn!

Hoe reizen we van de aarde naar de hemel?

In **Lukas 16** lezen we een eenvoudig antwoord op deze vraag:

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.

"De schoot van Abraham" of het Paradijs is de plaats waar de rechtvaardigen uit het Oude Verbond terecht kwamen, voordat ze naar de hemel gingen. We kunnen er vanuit gaan dat na de aardse dood gelovigen door engelen naar de hemel gebracht worden!

4. HOEVEEL HEMELS ZIJN ER?

We hebben nu uitgelegd dat de hemel een letterlijke, geografische plaats is, waar we elkaar herkennen en waar we taken en bezigheden hebben. Veel mensen denken dat er maar één hemel is. Echter, de Bijbel leert ons dat er drie hemels zijn!



O.a. **Jesaja 55** beschrijft de eerste hemel, ofwel de atmosfeer:

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt.

Genesis 1 beschrijft de tweede hemel:

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.

Het hemelgewelf dat hier beschreven wordt is de tweede hemel, ofwel het universum. **2 Korinthe 12** beschrijft de derde hemel:

Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het - dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.

De derde hemel is de hemel waar Jezus is, waar God is, en waar alle gelovigen ooit zullen zijn!

Wanneer worden de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gemaakt?

In **2 Petrus 3** lezen we:

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden..... Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden gemaakt na het laatste oordeel (**Openbaring 21**):

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.

5. GAAT MIJN HUISDIER NAAR DE HEMEL?

Jesaja 65

Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund.



Eén van de meest gestelde vragen m.b.t. de hemel is of we onze huisdieren in de hemel zullen zien! Verrassend genoeg wordt deze vraag vaker gesteld dan de vraag of onze kinderen naar de hemel gaan. De reden is misschien dat veel mensen wel een huisdier verliezen, maar geen kind. Wanneer mensen overlijden, leven hun kinderen meestal nog. Toch is het zinvol je af te vragen of jouw kinderen naar de hemel gaan! Jij sterft waarschijnlijk eerder dan je kinderen, maar, je wilt ze toch weer ontmoeten als zij sterven? Vertel je kinderen dus over (het volbrachte werk van) Jezus en de Bijbel! Op ieder mens wacht een eeuwige hemel of een eeuwige hel! Dat het voor dieren iets anders ligt, leggen we in dit hoofdstuk uit.

We leven in de "laatste dagen" van de menselijke geschiedenis. Ben jij gereed voor de wederkomst van Jezus Christus? Weet jij zeker waar jij de eeuwigheid zal doorbrengen? Zowel de hel als de hemel zijn reële plaatsen, waar mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als jij geen Christen bent, dan nodigen we je van harte uit dit boekje over de hemel te lezen, maar vooral te begrijpen hoe ook jij na het aardse leven eeuwig in de hemel kan en mag zijn! Aan het eind van dit hoofdstuk leggen we dit uit!

Maar ook voor Christenen is het van groot belang na te gaan wat de Bijbel zegt over de hemel! Paulus zegt in **Kolossenzen 3** niet voor niets dat we de dingen moeten bedenken die boven (dus in de hemel!) zijn, en niet op de aarde! De Bijbel noemt en herhaalt de hemel honderden keren, niet omdat God uitgepraat was, maar omdat het een essentieel onderwerp is! Een Christen richt zich dus niet meer op

de zaken van de wereld, maar op de zaken van Gods Koninkrijk en de hemel. De hemel en de hel zijn reëler dan het aardse leven!

Misschien ken je de plaatjes wel, waar mensen met een harpje op een wolk zitten? We zullen je geruststellen! De Bijbel leert ons gelukkig iets totaal anders!

In de vorige hoofdstukken hebben we uitgelegd dat er drie hemels zijn, dat de derde hemel een letterlijke, geografische plaats is, waar we elkaar herkennen en waar we taken en bezigheden hebben.

Gaat mijn huisdier naar de hemel?

Intuïtief zullen veel gelovigen zeggen dat dieren niet naar de hemel gaan, want, dieren kunnen niet voor Jezus kiezen. Maar, wat zegt de Bijbel eigenlijk? We weten dat er drie soorten schepselen zijn:

1. Engelen
2. Dieren
3. Mensen

We weten ook dat engelen ooit een vrije wil hadden. Lucifer was een engel, een gezalfde, overdekkende cherub, misschien wel de hoogste engel, die perfect geschapen was, maar in opstand kwam tegen God (**Ezechiël 28, Jesaja 14**). Lucifer dacht zelf God te kunnen worden, en kreeg een deel van de engelen aan zijn kant. Deze gevallen engelen (demonen) kunnen niet gered worden en zullen de eeuwigheid in de hel moeten doorbrengen. Voor de mens is er het welbekende reddingsplan, maar, hoe zit het dan met (onze huis)dieren?

De eerste misvatting die er bestaat in het Christelijke wereldje is de gedachte dat dieren geen ziel zouden hebben. Echter, de Bijbel leert ons duidelijk dat dieren een ziel hebben! Mensen bestaan uit geest, ziel en lichaam. Dieren hebben geen geest, maar wel een ziel! Het gevolg is dat een dier niet wedergeboren kan worden, maar, een dier kan en zal ook niet in de hel belanden! Dat betekent dus dat een dier niet gered hoeft te worden! Een mens zal de eeuwigheid in de hel of in de hemel doorbrengen. Voor een dier bestaan slechts twee theoretische mogelijkheden: vergaan of een eeuwig leven in de hemel en op de nieuwe aarde! Laten we de Bijbel raadplegen:

Dieren hebben een ziel!

Het Hebreeuwse woord voor ziel is "nefesh". Wanneer God op de zesde dag eerst de dieren en daarna de mensen maakte, valt op dat in beide gevallen er gesproken wordt over "nefesh". Bovendien lezen we in **Genesis 9**:

Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.

Duidelijker kan het niet zijn! Een dier bestaat uit lichaam en ziel. Een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest! **Genesis 2** bevestigt het:

Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.

Dat God om Zijn Schepping geeft, blijkt uit diverse teksten en Bijbelverhalen:

1. In **Genesis 1** zien we dat God de mens en (zoog)dieren op dezelfde dag geschapen heeft! Tevens geeft God de mens de opdracht voor de dieren te zorgen. God voorziet mens en dier van perfect voedsel. Ieder dier kreeg een naam, door Adam gekozen! In het oorspronkelijke Paradijs leefden mens en dier in harmonie met elkaar. We kunnen en mogen verwachten dat dit op de nieuwe aarde ook zo zal zijn!

2. In **Genesis 6** lezen we iets opvallends:

Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

Dat dieren moesten sterven was het gevolg van het wangedrag van de mens! Opvallend is ook dat God niet alleen Noach en zijn familie gered heeft, maar ook veel dieren! God had ook Noach kunnen redden, en na de zondvloed een totaal nieuwe dierenwereld kunnen scheppen! In **Genesis 7** lezen we vervolgens:

Zij, en al het gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel. En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark. En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de HEERE sloot achter hem toe.

Hier valt op dat er dus dieren zijn met een geest des levens! Bovendien gehoorzamen de dieren God. Op de één of andere manier konden ze Gods stem verstaan. Deze dieren waren uitverkoren om de zondvloed te overleven, om de aarde opnieuw te vullen! In **Genesis 9** lezen we dat God een verbond opricht:

Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u; En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe.

Het verbond richtte God dus op met mens en dier!

3. In **Jesaja 65** spreekt God over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (niet verwarren met het millennium dat eerder in **Jesaja 11** genoemd wordt!):

De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijs der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

Het zijn slechts drie voorbeelden. We hadden ook kunnen noemen dat Jezus in een stal geboren was, tussen de dieren of dat Hij een schaap uit een put redde, notabene op de sabbat! Besef daarnaast dat het Oudtestamentische sabbatsgebod ook voor dieren gold! In **Jesaja 11** profeteert Jesaja hoe het dierenrijk in het millennium eruit zal zien:

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, Koe en berin zullen samen weiden, Een leeuw zal stro eten als het rund.

Hoewel Jesaja in het elfde hoofdstuk spreekt over het millennium, profeteert Jesaja ook over de eeuwigheid, zoals we kunnen opmaken uit **Jesaja 65**:

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijs der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

Degenen die dus denken dat dieren slechts in het millennium aanwezig zijn, begrijpen het boek Jesaja niet goed! Ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen dieren zijn. In **Openbaring 21** lezen we:

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Welke dingen maakt God nieuw? Hij maakt alle dingen nieuw, dus ook dieren! God houdt van Zijn Schepping, dus ook van dieren! Het is overigens zeer Bijbels om goed voor dieren te zorgen. In **2 Samuel 12** lezen we iets opmerkelijks:

Maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein oilam, dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem.

In de Bijbel lezen we dus dat er zelfs een relatie was tussen mens en (huis)dier, die verder ging dan een praktisch gegeven. Velen zullen dit herkennen. Huisdieren zijn vaak volwaardige gezinsleden, zoals we in **2 Samuel 12** lezen!

De redding van dieren

We weten nu dat dieren een ziel hebben. We weten ook dat het Gods oorspronkelijke plan was dat mensen en dieren in harmonie samen zouden leven, en we kunnen concluderen dat het volkomen logisch én theologisch is dat deze relatie tussen mensen en dieren in de hemel en op de nieuwe aarde door God volledig hersteld zal worden. Dat God dieren redt, lezen we op verschillende plaatsen. Het zijn aanwijzingen waaruit we kunnen concluderen dat God ook bepaalde dieren zal redden na het aardse leven. We noemen er twee:

1. In **Genesis 9** lezen we:

En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn... Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn...

God noemde in **Genesis 9** dieren acht keer, als Hij over Zijn verbond sprak. Toen God Noach en zijn familie redde van de verdiende straf, redde Hij ook uitverkoren dieren! Na het oordeel herstelde God dus de aarde, inclusief uitverkoren dieren! De Bijbel leert ons dat er veel typebeelden (voorbeeld) zijn, waaruit we kunnen opmaken wat er gaat gebeuren. Uit de zondvloed kunnen we opmaken dat ook in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde uitverkoren dieren zullen zijn!

2. De uittocht van van Israël uit Egypte in het Bijbelboek Exodus is een letterlijke gebeurtenis, maar,

het is ook een typebeeld van de Opname van de Gemeente. Het oordeel van God raakte Egypte keihard, maar Mozes en zijn volk werd gespaard. Na de negende plaag (duisternis) deed farao een aanbod:

Ga en dien de HEERE. Alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven.

Het antwoord van Mozes was duidelijk! Alle dieren moesten mee (niet slechts om te kunnen offeren). Geen enkel dier mocht achterblijven:

Geen hoef zal achterblijven.

God redde dus niet slechts Mozes en zijn volk, maar ook alle dieren! Ook hieruit kunnen we concluderen dat sommige dieren van de gelovigen gered zullen worden! Sommige theologen geloven zelfs dat de huisdieren van de gelovigen niet achterblijven bij de Opname van de Gemeente, maar, hoe dan ook: ook nu zien we, net zoals bij de zondvloed, dat zowel mensen als dieren gered worden!

We weten dat dieren niet gered hoeven te worden, zoals mensen. God kan zonder enig voorbehoud dieren overbrengen naar de hemel, of dieren herscheppen! Dieren kunnen en hoeven niet hun zonden te belijden en Jezus te aanvaarden voor hun redding. Het betekent automatisch dat dieren niet in de hel zullen belanden. Uit de Bijbel mogen we wel concluderen dat sommige dieren (en dan ligt het voor de hand dat het gaat om dieren van gelovigen!) in de hemel zullen zijn. Een dier krijgt geen opstanding, maar het is goed mogelijk dat de ziel van het dier in een herschapen lichaam (dat geschikt is voor de eeuwigheid) geplaatst wordt. Dus, waar de mens een opstanding krijgt, ontvangen sommige dieren een herschapen lichaam (dat natuurlijk zeer veel lijkt op het aardse lichaam, maar dan zonder enig gebrek).

God houdt meer van Zijn Schepping dan wij! God houdt dus ook van onze huisdieren! God gebruikt zelfs dieren in Zijn bediening. Dieren kunnen God aanbidden (**Psalm 148**), en hebben dus op de één of andere manier kennis van de geestelijke wereld (misschien wel meer dan sommige mensen!). Alleen al in het boek Openbaring lezen we acht keer dat levende schepselen God aanbidden, zoals in **Openbaring 5**:

En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Ook in dit vers lezen we trouwens dat er dieren in de hemel zijn. De aanbidding in de hemel en op de nieuwe aarde vindt plaats door engelen, mensen en dieren. Hier is geen discussie over mogelijk! Als de vloek, die op de aarde is, definitief tot het verleden behoort, zullen we in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde de onzichtbare kwaliteiten van dieren zien. We zien nu slechts een deel, op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel, zien we het volledig! De Schepping is nu het bewijs van het bestaan van God (**Romeinen 1**), maar straks, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, zal de gehele Schepping hersteld worden en blijven! Een bekende evangelist zei ooit:

"Toen Adam geschapen werd, omringde God hem met dieren. Toen Noach gered werd van de vloed, omringde God hem met dieren. Toen Jezus geboren werd, omringde Hij Hem met dieren. Als God de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal maken, zal God Zichzelf en ons dan niet met dieren omringen?"

De vraag of huisdieren van gelovigen in de hemel zullen zijn, wordt vaak afgedaan als een belachelijke vraag. Echter, wanneer we de Bijbel serieus bestuderen, ontdekken we dat de Bijbel ook op deze vraag antwoorden geeft! Dieren hebben een ziel (anders dan mensen). Dieren en mensen zijn geschapen op

de zesde scheppingsdag, en zowel de lichamen van dieren als mensen vergaan tot stof, na het aardse leven. Zowel sommige dieren als sommige mensen zijn en worden gered van Gods oordeel; mensen door Jezus te aanvaarden, dieren op een andere manier. We hebben in **Openbaring 21** gezien dat God alles nieuw maakt, en, in **Romeinen 8** lezen we:

Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensood verkeert tot nu toe.

De schepping zal, net als Gods kinderen, vrij zijn van verderf. Uit **Romeinen 8** kunnen we zonder enige twijfel concluderen dat God bepaalde dieren kan herscheppen in de hemel of op de nieuwe aarde, zoals God ook gelovigen een nieuw perfect lichaam geeft. Gods zegeningen voor de rechtvaardigen is ook van toepassing op de dieren van de rechtvaardigen. De dieren van de gelovigen zijn gezegend (**Deuteronomium 7**):

Hij zal u liefhebben, u zegenen... uw koeien en de jongen van uw kleinvee... geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin.

In **Lukas 3** lezen we:

en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.

Hoewel sommigen denken dat "vlees" slechts mensen betreft, kunnen we uit de oorspronkelijke Griekse tekst duidelijk opmaken dat het om alle vlees (dus ook dieren) gaat! De dieren van de rechtvaardigen zullen dus op de één of andere manier delen in de zaligheid. **Psalm 104** spreekt over Gods wijsheid, waarmee Hij alles gemaakt heeft, de dieren, de Leviathan, en hoe zij wachten op het voedsel dat God geeft, en verder:

... neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Het handelt hier om sommige dieren! In deze passage wordt gesproken over "adem": nefesh. Vervolgens zendt God Zijn Geest, scheidt ze en vernieuwt ze! Het gaat hier dus om dieren die gestorven zijn, en opnieuw geschapen worden (dus een herschepping van gestorven dieren!).

Conclusie

We weten dat er dieren in de hemel zijn. We weten ook dat God dieren, die op aarde geleefd hebben, herscheept. Dieren krijgen geen opstanding, zoals mensen, omdat dieren geen keuze hoeven te maken (waar mensen dat wel moeten!), maar sommige dieren worden herschapen. Het is, gebaseerd op de eerdere uitleg, volkomen logisch en theologisch, ervan uit te gaan dat dit ook (huis)dieren zijn van gelovigen!

De Bijbel leert ons dat God een gever is. God heeft de macht alles te maken en herscheppen wat Hij wil! Bij God is alles mogelijk! Als God ons een nieuw perfect lichaam geeft, als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, waarom zou God de dieren van de gelovigen niet herscheppen? Natuurlijk geeft de Bijbel alle ruimte hiervoor! Het zou totaal passen bij Gods Karakter, het zou passen bij een perfecte

nieuwe aarde en nieuwe hemel. Maar, de meest essentiële vraag is of jij er bij hoort? Alleen dan ontmoet jij mogelijk weer jouw dierbaren en je huisdieren! De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de enige Weg is. Alle andere wegen voeren tot de hel, omdat ieder mens de relatie met God verziekt heeft. Jezus Christus heeft de Weg naar de Hemel voor ons vrijgemaakt. De Bijbel zegt in **Johannes 3**:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan **Romeinen 10:9** en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.